

6C Maak kennis met de Sami cultuur (20mei - 31okt)



Ontmoet een inheemse Sǎjmi-familie in hun traditionele lavvo-tent om meer van hen te leren over hun manier van leven en hun opmerkelijke cultuur.

REISOMSCHRIJVING

Ontmoet een inheemse Sǎjmi-familie in hun traditionele lavvo-tent om meer van hen te leren over hun manier van leven en hun opmerkelijke cultuur.

Ontdek het verbazingwekkende verhaal van de Sǎjmi, een inheems volk dat in de noordelijkste regio van Europa leeft. Bekend om het hoeden van rendieren, hun kenmerkende traditionele duodji-handwerk en hun affiniteit met de natuur, zijn de Sǎjmi een volk dat rijk is aan cultuur en geschiedenis.

Sǎjpmi, zoals de Sǎjmi het noemen, is hun territoriumgebied dat zich uitstrekt van het midden van Noorwegen tot het noordwestelijke puntje van Rusland en Noord-Zweden en Noord-Finland. Het leven als Sǎjmi-rendierherder is nomadisch en volgt de instinctieve migraties van de rendieren, van de vlaktes in het binnenland naar de kust in april en weer terug in september.

Tijdens deze excursie ontmoet u een familie met rendieren in de zomerweide op het schiereiland Nordkyn. Terwijl de dieren elders grazen, komen wij in de lavvo-tent en gaan rond het gloeiende vuur zitten. Luisterend naar hun kleurrijke verhalen en joikzang en genietend van een portie gedroogd rendier vlees, maakt u echt kennis met het Sǎjmi-leven.

Hoogtepunten

Verken het schiereiland Nordkyn in de top van Europa.

Maak kennis met een warme en gastvrije Sami-familie van rendierherders.

Luister naar hun ervaringen in het dagelijks leven en beluister de lokale volksmuziek.

Proef traditionele bouillon en bekijk enkele van hun prachtige ambachten.

DETAILS

Algemene informatie

Transportmiddel

Bus

Duur

2 uur en 30 minuten

Haven ontschepping

Kjøllefjord

Haven inschepping

Mehamn

Verzorging

Gedroogd rendiervlees

Kleding/Schoeisel

Comfortabele schoenen en warme kleding.

Opmerking

-

Niveau

1

Prijs per persoon

2023: 139 euro / 2024: 139 euro