

IJsland Autorondreis Faroer Eilanden & IJsland - hotels



Verblijf: goede driesterren hotels, inclusief ontbijt

Highlights: Faroer Eilanden - Myvatn - Skagafjörður - Reykjavik - Golden Circle - Skogafoss - Vik - Jökulsárlón - Eastfjords

REISOMSCHRIJVING

Bij deze combinatie reis van de Faroer Eilanden en IJsland per eigen auto en ferry maak je op de heenreis een stop van drie nachten op de unieke Faroer Eilanden. Een prachtige mogelijkheid om kennis te maken met deze ongerepte eilanden, met een indrukwekkende natuur en de hoogste kliffen van heel Europa. Hierna reis je verder met de ferry naar IJsland, waar je een rondreis maakt langs de ringweg, met verblijf in goede hotels.

Let op: Smyril Line werkt met Flex tarieven, wat wil zeggen dat het moment van boeken en de vertrekdatum bepalend zijn voor het tarief. De getoonde prijzen zijn richtprijzen; bij het maken van een boeking vragen wij bij Smyril Line de dan geldende dagprijs op, die hoger of lager kan uitvallen dan de richtprijs. Over het algemeen geldt dat hoe vroeger je boekt, des te lager de prijs is.

Reisschema

- 1 n. Aan boord Smyril Line
- 3 n. Hotel Torshavn - Torshavn
- 1 n. Aan boord Smyril Line
- 1 n. Sel Hotel - Myvatn
- 1 n. Hotel Laugarbakki - Laugarbakki
- 2 n. Hotel Cabin - Reykjavik
- 1 n. Hotel Vik - Vik

- 1 n. Hotel Skaftafell - Skaftafell
- 1 n. Hotel Eyvindara - Egilsstadir
- 2 n. Aan boord Smyril Line

Excursies

Om je vakantie in IJsland nog leuker te maken kun je optioneel excursies en activiteiten bijboeken. Kijk op het tabblad Details onder Excursies voor een compleet overzicht van alle excursies die je bij deze reis kunt boeken. Enkele van de meest populaire excursies/activiteiten zijn:

- â€¢ Whale Watching Akureyri
- â€¢ Skaftafell gletsjerwandeling
- â€¢ Jökulsárlón ijsbergenmeer boottocht

Vervoer

Je reist met eigen auto. Inbegrepen in deze reis is de ferry overtocht vanuit Hirtshals in Denemarken naar Seydisfjörður met de Smyril Line. Vertrek is mogelijk op elke zaterdag van 7/6 t/m 23/8. In voor- en naseizoen kun je deze reis ook maken, maar vanwege een ander vaarschema wordt de reisduur dan 17 dagen (prijzen op aanvraag).

DETAILS

- Smyril Line informatie
- Landinformatie Faroer Eilanden
- Land- en streek informatie IJsland
- Boekingsinformatie

REISPROGRAMMA

Dag 1, zaterdag, vertrek Smyril Line ferry Hirtshals, overnachting aan boord

.. Vertrek om 15.30 uur met de Smyril Line vanuit Hirtshals in Denemarken naar Seydisfjörður. Overnachting aan boord. De ferry beschikt over veel ontspanningsfaciliteiten, zoals een zwembad, jacuzzi, sauna en bioscoop en verschillende restaurants.

Dag 2, zondag, aankomst in Torshavn, Faroer Eilanden

.. Aankomst om 22.30 uur in Torshavn, de hoofdstad van de Faroer Eilanden. Hier verblijf je drie nachten in Hotel Torshavn.

Dag 3 en 4, maandag en dinsdag, verblijf in Torshavn

.. De hoofdstad Torshavn is gelegen op het eiland Streymoy. De naam van de stad betekent haven van Thor, de god van de donder en de bliksem in de

Noordse mythologie. Een wandeling door het oude stadsdeel Tinganes met haar oude pakhuizen en pittoreske houten huisjes, waarvan vele een grasdak hebben, is zeker de moeite waard. Ook het interessante kathedraaltje en het Faroerse parlement, het Løgting, zijn gelegen in het centrum. Eysturoy is in grootte het tweede eiland en is door een brug met het eiland Streymoy verbonden. Je vindt hier de hoogste berg, de 882 m. hoge Slaettaratindur, die je kunt beklimmen. Eysturoy kent diverse mooie wandelroutes. Vlakbij Vagar kan je een boottocht of een wandeling naar het einde van het Sørvagsvatn meer (ook wel Leitisvatn genoemd). Het meer eindigt hier abrupt met een hoge klif, waar de Bøsdalafossur waterval zich in zee stort. Je hebt hier fabuleus uitzicht op de hoge, steile rotskust. Sinds de opening van een tunnel kun je ook het vroeger erg geïsoleerde dorpje Gasadalur bezoeken, waar je een wandeling kunt maken naar een prachtige waterval. Een andere optie is een dagtocht naar het vogeleiland Mykines. Je dient dit wel van te voren te reserveren, want dit is een populaire trip, met beperkte beschikbaarheid. Mykines is een eldorado voor vogelliefhebbers, met als grootste trekpleisters de papegaaiduikers en de grote kolonie jan-van-genten die hier nestelt. Je vindt hier meer dan driekwart van de totale vogelpopulatie van de Faroer Eilanden. Vanuit het vissersplaatsje Vestmanna kun je een boottocht maken langs de hoge vogelkliffen en grotten (ca. 2 uur). Je kunt hier ook een bezoek brengen aan het unieke Saga wassenbeeldenmuseum, met figuren aan de historie van de Faroer Eilanden. De naam Vestmanna komt van Westman, waarmee de Ieren bedoeld worden. Eeuwen geleden werden hier zeeslagen geleverd met Ierse piraten. Een andere mooie dagtocht is naar de Noordelijke Eilanden, waar je het vissersplaatsje Klaksvik kunt bezoeken, met een interessante kerk en een wolwinkel en de eilanden Kalsoy en Kunoy. Ook het plaatsje Vidareidi, met z'n prachtige met gras bedekte daken, is zeker een bezoekje waard. In het noorden van het eiland Streymoy vind je het pittoreske Saksun, met een eeuwenoude herenboerderij, nu in gebruik als een museum, en een in 1858 gebouwde kerkje. Aan de kleine baai liggen een aantal authentieke huisjes met een grasdak. Aan de zuidkant van Streymoy bevindt zich de historische plaats Kirkjubøur, dat een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van de Faroer. In Kirkjubøur staan de ruïnes van de Magnus kathedraal en het oudste bewoonde houten huis ter wereld, Kirkjubøurgardu, dat dateert uit de elfde eeuw. Optioneel kun je de Visit The Locals excursie bijboeken, waarbij je op visite gaat bij een Faeringse familie voor koffie met cake of een diner. Overnachtingen in Torshavn.

Dag 5, woensdag, ferry Torshavn - Seydisfjörður

.. Overdag kun je nog excursies maken. De ferry vertrekt om 18.00 uur naar Seydisfjörður in Oost-IJsland. Overnachting aan boord.

Dag 6, donderdag, Seydisfjörður - Myvatn (ca. 206 km)

.. Je komt 's ochtends om 08.30 uur aan in het pittoreske Seydisfjörður, bekend vanwege de vrolijk gekleurde regenboogstraat en een prachtig blauw kerkje. Door een woestijnachtig landschap rij je westwaarts naar het Myvatn meer. Onderweg kun je afslaan naar de imposante Dettifoss, de grootste waterval van Europa. Je overnacht in Myvatn. Dit gebied is een actieve vulkanische zone met een prachtige natuur en rijk vogelleven. Je vindt er pseudokraters, zwavelbronnen, kokende modderpoelen en fluitende stoombronnen. Interessant zijn ook de donkere lavaformaties van Dimmuborgir, waar je kunt wandelen en de Krafla vulkaanrater, met nog rokende zwarte lavavelden. Ook vind je hier het Myvatn Nature Bath, de "Blue Lagoon van het Noorden", waar je een heerlijk ontspannen bad kunt nemen.

Dag 7, vrijdag, Myvatn - Laugarbakki (ca. 273 km)

.. Via de spectaculaire Godafoss waterval bereik je Akureyri. De 30 meter brede Godafoss, wordt ook wel de "werval der goden". genoemd. In de Middeleeuwen werden hier, nadat men het christendom als nationale godsdienst had aanvaard, de heidende afgodsbeelden in het water gegooid, vandaar deze naam. Vanuit Akureyri vertrekken boottochten om walvissen te spotten. Je vervolgt je reis en kunt bij Varmahlid de historische turfboerderijen van Glaumbaer bekijken. Ook de Kolugljufur Canyon, met een fraaie waterval is zeker een bezoek waard. Je kunt ook een rondrit maken over het prachtige Vatsnes schiereiland met mooie uitzichten over de kust en besneeuwde bergen. Aan de noordkust van het schiereiland ligt de beroemde Hvitserkur rots, die wel wat weg heeft van een drinkende draak. In Hvammstangi kun je het zeehondencentrum bezoeken. Overnachting in Laugarbakki.

Dag 8, zaterdag, Laugarbakki - Reykjavik (ca. 188 km)

.. Je gaat zuidwaarts en kunt optioneel nog een zisprong maken naar Reykholt en de Hraunfossar lavawatervallen. Onderweg passeer je ook de Grabrok

vulkaanrater, die eenvoudig beklimmen kan worden, en de Glanni waterval. Je overnacht in Reykjavik. De IJslandse hoofdstad heeft een gezellig centrum met hippe winkels en trendy pubs en restaurants. Bezoek de moderne vormgegeven Hallgrímskirkja, waar je met een lift naar boven kunt gaan en prachtig uitzicht hebt over de stad. In het architectonisch fraaie Harpa concertgebouw kun je een rondleiding volgen of een interessante 360° film experience over IJsland beleven. In het bijzonder Perlan gebouw, met 6 warmwatertanks, kun je de Wonders Of Iceland exhibitie bezoeken. Aan de lange winkelstraat Laugavegur vind je veel leuke winkeltjes en cafés. In Reykjavik is ook de 4D experience Flyover Iceland, waar je een spectaculaire virtuele helikoptervlucht over IJsland kunt maken. Een andere leuke optie is de Reykjavik Food Walk. Bij de luxe Sky Lagoon kun je een bad nemen met prachtig uitzicht over de Atlantische Oceaan.

Dag 9, zondag, verblijf in Reykjavik - Golden Circle (ca. 250 km)

.. Vandaag kun je de beroemde dagtocht de "Golden Circle" gaan rijden, met de spectaculaire waterval Gullfoss, de Strokkur geiser, het nationale park Thingvellir (waar je in een kloof tussen twee continenten kunt snorkelen), de Skalholt kerk en de Kerid krater. Andere actieve excursiemogelijkheden zijn river rafting of een sneeuwscootertocht op de Langjökull gletsjer. Bij het Laugarvatn meer vindt je de Fontana Spa. In Fludir kun je een natuurbad nemen in de Secret Lagoon. Op 35 minuten rijafstand van Reykjavik ligt de beroemde Blue Lagoon, die je ook 's avonds kunt bezoeken, dan is het meestal een stuk rustiger dan overdag. Overnachting in Reykjavik.

Dag 10, maandag, Reykjavik - Vik (ca. 184 km)

.. Via de watervallen Seljalandsfoss en Skogafoss naar Vik, waar wordt overnacht. Op de Solheimajökull kun je een gletsjerwandeling maken. Ook worden hier excursies aangeboden met een sneeuwscooter op de Myrdalsjökull of per quad over zwarte stranden naar het wrak van een DC3 toestel, dat hier in 1973 is neergestort. Je kunt ook een shuttlebus nemen naar het vliegtuigwrak vanaf de ringweg. Vik heeft een zwart lavastrand met mooie basaltkolommen. Vlakbij ligt Dyrhólaey, een rotskaap met prachtig uitzicht over het zwarte strand, waar veel zeevogels nestelen. Vanuit Vik kun je een spectaculaire excursie maken per superjeep naar een ijsgrot, die op steeds wisselende plaatsen ontstaan door het smeltende ijs, met fraai gevormde ijskristallen wanden. Ook interessant in Vik is de unieke Icelandic Lava Show, waar een vulkaanuitbarsting wordt nagebootst met gesmolten lava (1100 °C). Vanuit Vik kun je ook een avontuurlijke excursie met een zipline boeken.

Dag 11, dinsdag, Vik - Skaftafell (ca. 141 km)

.. Via het bemoste lavaveld Eldhraun naar Skaftafell, waar een fraaie wandeling gemaakt kan worden naar de basaltkolommen waterval Svartifoss. Vlakbij ligt de Svinafellsjökull, waar je eenvoudig bij de rand van de gletsjer kan komen. Ook kan hier een gletsjerwandeling worden gemaakt. Bij Ingólfshöfði kan een tocht gemaakt worden per hooiwagen naar een vogelkaap, waar veel papegaaiduikers en andere zeevogels nestelen.

Dag 12, woensdag, Skaftafell - Egilsstaðir (ca. 309 km)

.. Langs de uitlopers van de enorme Vatnajökull gletsjer rij je naar het ijsbergenmeer Jökulsárlon; een van de hoogtepunten van de dag. Je kunt hier een boottocht maken tussen de ijsschotsen met een amfibievoertuig of per zodiac. Ook een aanrader is een kajaktocht tussen de ijsbergen. Ook bij het kleinere Fjallsárlon kan een zodiac tocht worden gemaakt. Langs de Oostfjorden slingert de weg zich naar Egilsstaðir, waar wordt overnacht. Onderweg passeer je het pittoreske havenstadje Djúpivogur, met een leuk museum en Petra's Stone Collection in Stodvarfjörður. Vlakbij Egilsstaðir vind je de Vök Baths, waar je een ontspannend bad kunt nemen, met uitzicht over het meer.

Dag 13, donderdag, Egilsstaðir - Seydisfjörður (ca. 29 km) - vertrek ferry

.. Om 10.30 uur vertrek per ferry vanuit Seydisfjörður naar Denemarken. Overnachting aan boord.

Dag 14, vrijdag, overnachting aan boord

.. Op zee, overnachting aan boord.

Dag 15, zaterdag, aankomst Hirtshals

.. Aankomst in Hirtshals om 12.30 uur.
