

IJsland Autorondreis Verbluffend IJsland, incl. vlucht Akureyri - hotels



Verblijf: 14 goede driesterren hotels, inclusief ontbijt

Highlights: Westfjorden - Snaefellsnes - Reykjavik - Golden Circle - Seljalandsfoss - Skogafoss - Vik - Dettifoss - Myvatn - Godafoss

REISOMSCHRIJVING

Tijdens deze zeer complete reis rondom IJsland bezoek je ook het ongerepte Westfjorden gebied en Snaefellsnes. Je vliegt met een rechtstreekse chartervlucht van Amsterdam naar Akureyri in Noord-IJsland. Je verblijft in goede hotels in kamers met eigen douche/toilet, inclusief ontbijt.

Reisschema

- 1 n Hotel Laugarbakki - Laugarbakki
- 2 n Hotel Horn - Isafjörður
- 1 n Breidavik - Latrabjarg
- 1 n Grundarfjörður B&B - Grundarfjörður
- 3 n Hotel Klettur - Reykjavik
- 1 n Hotel Vik - Vik
- 1 n Hali Country Hotel - Jökulsárlón
- 1 n Hotel Eyvindara - Egilsstaðir
- 2 n Fosshotel - Myvatn
- 1 n Hotel Nordurland - Akureyri

Excursies

Om ke vakantie in IJsland nog leuker te maken kun je optioneel excursies en activiteiten bijboeken. Kijk op het tabblad Details onder Excursies voor een compleet overzicht van alle excursies die je bij deze reis kunt boeken. Enkele van de meest populaire excursies/activiteiten zijn:

• Baden in de Secret Lagoon

• Skaftafell gletsjerwandeling

• Jökulsárlón ijsbergenmeer boottocht

Vervoer

Er wordt van 5/6 t/m 14/8 rechtstreeks vanaf Amsterdam naar Akureyri gevlogen met Corendon Airlines met een chartervlucht op iedere donderdag. Voor het vervoer ter plaatse is een huurauto inbegrepen. Wij werken in IJsland samen met Avis. Wij adviseren voor deze reis een 4x4 auto te huren omdat sommige wegen in de Westfjorden niet verhard en soms steil kunnen zijn.

DETAILS

Klik op onderstaande links voor details over het boekingsproces voor deze reis, vluchtinformatie Corendon Airlines, de Avis autohuurvoorwaarden en algemene land- en streekinformatie.

[Vluchtinformatie Corendon Airlines naar Akureyri](#)

[Avis autohuurprijzen en voorwaarden](#)

[Land- en streek informatie IJsland](#)

[Boekingsinformatie IJsland reizen](#)

REISPROGRAMMA

Dag 1: Amsterdam - Akureyri - Laugarbakki (ca. 196 km).

.. Vlucht met Corendon Airlines van Amsterdam naar Akureyri in het noorden van IJsland. Je haalt de huurauto af op de luchthaven. Omdat je vroeg aankomt heb je de hele dag nog voor je. De eerste overnachting is in Laugarbakki. Onderweg kun je bij Varmahlid de historische turfboerderijen van Glaumbaer bekijken. Ook de Kolugljufur Canyon, met een fraaie waterval, is zeker een bezoek waard. Je kunt ook een rondrit maken over het prachtige Vatnsnes schiereiland met mooie uitzichten over de kust en besneeuwde bergen. Aan de noordkust van het schiereiland ligt de beroemde Hvitserkur rots, die wel wat weg heeft van een drinkende draak. In Hvammstangi kun je het zeehondencentrum bezoeken.

Dag 2: Laugarbakki - Isafjördur (ca. 359 km)

.. Vandaag een prachtige rit langs de fjordenkust. In Sudavik kun je een stop maken bij het Arctic Fox Centre, een kleine exhibitie over de bedreigde poolvos, die hier nog in het wild voorkomt. De weg slingert zich langs mooie fjordinhammen naar Isafjördur, de grootste plaats van de Westfjorden, met slechts 2600 inwoners. In het centrum vind je een aantal historische huizen en bij het haventje is een maritiem museum, dat is gevestigd in een uit de 18e eeuw stammend houten gebouw.

Dag 3: Verblijf in Isafjörður

.. Verblijf in Isafjörður. Gelegenheid excursies te boeken, zoals een begeleide wandeltocht naar het Hornstrandir natuurreservaat, waar sinds de jaren vijftig niemand meer woont. Omdat er geen wegen zijn word je met de ferry aan land gezet. Een andere mogelijkheid is een boottrip naar het vogeleiland Vigur, waar o.a. veel eidereenden broeden. Na het broedseizoen wordt hier de kostbare eendons uit de nesten gehaald en schoongemaakt voor de export. In het nabijgelegen Bolungarvik vind je het vroegere visserskamp Osvör, met enkele traditionele vissershutten, droogrekken en een boot. De in authentieke visserskleding gestoken gids vertelt interessante verhalen over de geschiedenis van de visserij in IJsland, een van de belangrijkste inkomensbronnen van het land. Het fjord staat bekend als een van de beste plaatsen van IJsland om te kajakken .

Dag 4: Isafjörður - Dynjandi - Latrabjarg (ca. 198 km)

.. Door het dunbevolkte, verlaten landschap van de Westfjorden volg je een prachtige route (gedeeltelijk gravelweg) langs de imposante fjorden, naar de spectaculaire Dynjandi waterval, die tot de mooiste van IJsland behoort. De aan de onderkant 30 meter brede waterval valt als een waaier in verschillende etappes naar beneden van een 100 meter hoge klif, met daaronder nog 6 kleinere watervallen. Dynjandi betekent dondelaar, afgeleid van het geraas dat de watervallen produceren. Je kunt vanuit Bildudalur een zijsprong maken naar Selardalur, waar je het kleine Samuel Jonsson Art Museum vindt. Deze excentrieke naïeve kunstenaar, die in 1969 is overleden, bouwde hier met zeer beperkte middelen (zonder elektriciteit of machines) een kerk met een altaarstuk, een replica van een Indiase tempel en verschillende beelden. In Talknafjörður kun je een bad nemen in het aan de kust gelegen zwembad. Bij Gardar passeer je een fotogeniek scheepswrak, de BA 64, dat hier in 1981 tijdens een storm aan de grond liep. Er wordt overnacht bij het schitterende strand van Breidavik, vlakbij Latrabjarg. Omdat het laatste stuk naar Breidavik en ook naar Latrabjarg een op sommige plaatsen vrij steile gravelweg is adviseren wij een 4x4 wagen te huren. Latrabjarg is het meest westelijke punt van Europa, waar een van de grootste vogelkolonies van IJsland huist met o.a. papegaaiduikers, alken en Jan van Genten. Als je veel papegaaiduikers wil zien (half mei - half augustus) adviseren we Latrabjarg in de avonden te bezoeken, dan komen de vogels weer terug van de visvangst overdag op zee. Je hebt hier zomers lang daglicht.

Dag 5: Latrabjarg - ferry Stykkisholmur (ca. 78 km) - Grundarfjörður (ca. 39 km)

.. Je rijdt naar Brjanslaekur, waar om 12.15 uur de ferry vertrekt naar Stykkisholmur. Onderweg kun je een zijsprong maken naar het verlaten, roodgekleurde Raudisandur strand (steile gravelweg). De ferry doet er ca. 3,5 uur over, met een korte stop op het eiland Flatey en arriveert om 15.45 uur in Stykkisholmur, op het Snaefellsnes schiereiland. Je overnacht in Grundarfjörður, vlakbij de fotogenieke Kirkjufell berg, met een fraaie waterval.

Dag 6: Grundarfjörður - Snaefellsnes - Reykjavik (ca. 300 km)

.. Vandaag kun je een rondrit maken over het Snaefellsnes schiereiland, met de Snæfellsjökull gletsjer en vulkaan (nationaal park). Snaefellsnes wordt wel mini-IJsland genoemd, omdat je hier veel verschillende landschapsvormen vindt zoals vulkanen, gletsjers, lavavelden, kliffen, zwarte stranden, watervallen en heetwaterbronnen. Vanuit Grundarfjörður kan een boottochtje worden gemaakt om papegaaiduikers te bekijken, die hier nestelen op een eilandje voor de kust. Vanuit het pittoreske haventje van Stykkisholmur vertrekt de Viking Sushi Adventure boottrip, waarbij gevist wordt en de verse zeevruchten aan boord worden genuttigd. Bezoek het haaienmuseum Bjarnarhöfn, waar je de IJslandse specialiteit hakarl (gefermenteerde rotte haai !) kunt proeven, met een slokje brennivín (soort jenever). Vanuit Olafsvik vertrekken boottochten om walvissen & orka's te spotten. Ook interessant is een rondleiding in de Vatnshellir lavagrotten. Je kunt een mooie wandeling maken langs de rotsenkust bij Arnarstapi naar Hellnar of een excursie maken met een snowcat naar de top van de Snaefellsjökull gletsjer. Je rijdt naar Borgarnes en neemt vervolgens de lange tunnel onder de Hvalfjörð (walvisfjord) door naar Reykjavik, waar wordt overnacht.

Dag 7: Verblijf in Reykjavik - Blue Lagoon/Reykjanes

.. De IJslandse hoofdstad heeft een gezellig centrum met hippe winkels en trendy pubs en restaurants. Bezoek de moderne vormgegeven Hallgrímskirkja, waar je met een lift naar boven kunt gaan en prachtig uitzicht heeft over de stad. In het architectonisch fraaie Harpa concertgebouw kun je een rondleiding volgen of een interessante 360° film experience over IJsland beleven. Aan de lange winkelstraat Laugavegur vind je veel leuke winkeltjes en cafés. Een

leuke manier om de stad te verkennen is per fiets of per Segway. Zeker de moeite waard is de 4D experience Flyover Iceland, waar je een virtuele helikoptervlucht maakt over de spectaculaire natuur van IJsland. Je kunt ook een excursie maken om walvissen & dolfijnen te spotten of gaan zeevissen. Een aanrader is de luxe Sky Lagoon, waar je een bad kunt nemen in een infinity pool met prachtig uitzicht over de Atlantische Oceaan. Een andere leuke optie is de Reykjavik Food Walk. Je kunt ook een rondrit maken over het Reykjanes schiereiland met als hoogtepunt de beroemde Blue Lagoon, waar je een heerlijk warm bad kunt nemen in het helblauwe water. Verder kun je de Bridge Between Two Continents bezoeken en het indrukwekkende geothermische veld Gunnuhver, met sissende stoombronnen (fumarolen) en een aantal kokende modderpoelen. Je vindt hier de grootste mud pool van IJsland, met een doorsnee van 20 meter. Ook interessant is het Kleifarvatn meer en de hete bronnen en solfataren bij Krysuvik. Vlakbij Grindavik kun je een wandeling maken naar nieuwe lavavelden, die zijn ontstaan na de recente spectaculaire vulkaanuitbarstingen bij de Fagradalsfjal. Overnachting in Reykjavik.

Dag 8: Verblijf in Reykjavik - Golden Circle (ca. 250 km)

.. Vandaag kun je een dagtocht maken langs de beroemde "Golden Circle" met de Kerid explosiekrater, Geysir (waar de Strokkur geiser om de paar minuten hoog opspuit) en de spectaculaire waterval Gullfoss, waar vaak schitterende regenbogen te zien zijn. In Fludir kun je een bad nemen in de Secret Lagoon. Vanuit Skjol (vlakbij Geysir) vertrekken tochten naar de Langjökull gletsjer, waar een sneeuwscootertocht gemaakt kan worden. Een andere optie is een river rafting tocht vanuit Drumbo. Bij het Laugarvatn meer vind je de Fontana Spa. In Thingvellir, gelegen aan het grootste meer van IJsland, kun je door een fraaie kloof naar de plek lopen waar de Vikingen in 930 al volksvergaderingen hielden, waar recht werd gesproken en democratische stemmingen plaatsvonden. Tevens is in dit nationale park de breuklijn te zien tussen twee continentale platen en een mooie waterval. In de Silfra kloof kun je een snorkeltocht maken. Overnachting in Reykjavik.

Dag 9: Reykjavik - Vik (ca. 187 km)

.. Je neemt de ringweg in oostelijke richting en passeert de fraaie Seljalandsfoss, waar je achter het vallende water langs kunt lopen, en de 60 meter hoge Skogafoss. Op de Solheimajökull kun je een gletsjerwandeling maken. Ook worden hier excursies aangeboden met een sneeuwscooter op de Myrdalsjökull of per quad over zwarte stranden naar het wrak van een DC3 toestel, dat hier in 1973 is neergestort. Je kunt ook een shuttlebus nemen naar het vliegtuigwrak vanaf de ringweg. Vanuit Vik kun je een spectaculaire excursie boeken per super jeep naar een ijsgrot, die op steeds wisselende plaatsen ontstaan door het smeltende ijs, met fraai gevormde ijskristallen wanden. Er wordt overnacht in Vik, de meeste zuidelijke plaats van IJsland met een zwart zandstrand en de merkwaardige basaltkolommen van Reynisfjara. De zeerots Dyrholaey staat bekend vanwege de vele zeevogels die hier nestelen en het fantastische uitzicht over de zwarte stranden. Ook interessant in Vik is de unieke Icelandic Lava Show, waar een vulkaanuitbarsting wordt nagebootst met gesmolten lava (1100 Å°C).

Dag 10: Vik - Skaftafell - Jökulsarlon (ca. 193 km)

.. Door de Eldhraun lavavelden, die zijn begroeid met grijsgroen mos, rij je naar Skaftafell, onderdeel van het nationale park Vatnajökull, waar een wandeling gemaakt kan worden naar de mooie basaltwaterval Svartifoss of een gletsjerwandeling. Bij Ingolfshöfði kan een tocht gemaakt worden per hooiwagen naar een vogelkaap met veel papegaaiduikers. Het hoogtepunt van de dag is de gletsjerlagune Jökulsarlon met haar drijvende ijsbergen. Het is mogelijk een boottocht te maken met een amfibievoertuig of per zodiac. Ook een aanrader is een kajaktocht tussen de ijsbergen. Ook bij het kleinere Fjallsarlon kan een zodiac tocht worden gemaakt. Je overnacht vlakbij Jökulsarlon.

Dag 11: Jökulsarlon - Egilsstadir (ca. 328 km)

.. Je rijdt langs de uitlopers van de gigantische Vatnajökull gletsjer, waar je een sneeuwscootertocht kunt maken. De ringweg slingert door een machtig landschap noordwaarts naar de stille Oostfjorden. Overnachting in Egilsstadir, de grootste plaats van Oost-IJsland. Vlakbij Egilsstadir vind je de aan een meer gelegen Vök Baths, waar je een ontspannen bad kunt nemen.

Dag 12: Egilsstadir - Dettifoss - Myvatn (ca. 234 km)

.. Door een woestijnachtig landschap rij je naar Myvatn. Onderweg moet je beslist een zijsprong maken naar de imposante Dettifoss waterval: dit is qua

waterverplaatsing de meest krachtige waterval van Europa. Ook de hier vlakbij gelegen brede Selfoss waterval is zeker de moeite waard. Overnachting in Myvatn. Je kunt vanaf de Dettifoss ook een omweg maken en The Diamond Circle route volgen naar Husavik, waar vanuit het pittoreske haventje ook meermaals per dag houten boten uitvaren om walvissen te observeren (98% kans dat je ze ziet!). Je kunt deze trip ook boeken met een rib boat. In Husavik vind je ook het geothermale zeewaterbad GeoSea, met fantastisch uitzicht over zee.

Dag 13: Verblijf in Myvatn

.. Verblijf in het vulkanische natuurgebied rondom het prachtige Myvatn meer. In Namaskard zijn walmende fumaroles, borrelende modderpoelen en stinkende zwavelbronnen te bewonderen. Interessant zijn ook de krater van de Hverfell kegelvulkaan, de Krafla vulkaankrater met nog rokende lavavelden, die aan een maanlandschap doen denken. Bij Skutustadir vind je zogenaamde pseudokraters. Je kunt mooie wandelingen maken bij de donkere lavaformaties van Dimmuborgir en het natuurparkje Höfði, ook wel bekend als het elfenbos, met mooie uitzichten op het meer en de lavarotsen in het water. In Myvatn bevindt zich ook de Myvatn Nature Bath, de "Blue Lagoon van het noorden", waar je een ontspannend bad kunt nemen. Vanuit Husavik worden paardrijtochten georganiseerd. Ook interessant is een excursie naar de Lofthellir ijsgrot of een bezoek aan een huskyfarm met een ritje met een hondenkar. Overnachting in Myvatn.

Dag 14: Myvatn - Akureyri (ca. 80 km)

.. De laatste overnachting is in Akureyri, de grootste stad van het noorden, met een mooie kerk en een botanische tuin. Onderweg passeer je de fraaie Godafoss (godenwaterval), die zeer de moeite waard is. Het verhaal wil dat men bij de afschaffing van het oude Vikinggeloof hierin de afgodsbeelden gooide, en vanaf die tijd waren de Vikingen bekeerd tot het christendom. Vanuit Akureyri vertrekken boottochten om walvissen te spotten. Als je de kustweg van het schiereiland Tjörnes verder volgt komt u in het nationale park Jökulsárgljúfur, met de hoefijzervormige Asbyrgi kloof, waar je heerlijk kunt wandelen. Een andere optie is een autotocht langs de indrukwekkende fjordenkust naar het haringmuseum in Siglufjörður, wat vroeger het centrum van de haringvangst in het Noord Atlantische gebied was, waar elke dag honderden vissersboten uitvoeren. De route voert door een indrukwekkend berglandschap, met een 11 km lange tunnel. Hier werden de opnames gemaakt voor de Netflix serie "Trapped". Onderweg kun je een bezoek brengen aan The Beer Spa in Arskogssandi, waar je een bad kunt nemen in een hot tub vol bier! Ook een aanrader is een bad in de Forest Lagoon Geothermal Baths, die vlakbij het centrum van Akureyri is gelegen, aan de Eyafjord. Je hebt hier prachtig uitzicht op de besneeuwde bergen. Je vindt er twee geothermale infinity pools, een sauna, koud dompelbad, relaxroom en kleedruimte met lockers. Er zijn twee bars in het water, waar je een drankje kunt bestellen. De temperatuur van het water is 39-42 graden. Er is ook een bistro/restaurant, waar je een hapje kunt eten bij het haardvuur. Overnachting in Akureyri.

Dag 15: Akureyri - Amsterdam

.. Terugvlucht met Corendon Airlines van Akureyri Airport naar Amsterdam.
