

Ierland Bunratty Castle Middeleeuws Banket



In Bunratty Castle kun je een middeleeuws banket met diner en Iers entertainment bijwonen.

REISOMSCHRIJVING

Doe mee met de graaf van Thomond aan een glorieus middeleeuws banket in het majestueuze 15e eeuwse Bunratty Castle. Je wordt verwelkomt door een doedelzakspeler en bestijgt de kasteeltrappen. Bij het binnengaan van de grote zaal met wandtapijten en meubels uit de 16e eeuw, geniet je van een beker Mead, terwijl je je met de Ladies Of The Castle kunt onderhouden. Er wordt verteld over de historie van het prachtig gerestaureerde 15e eeuwse kasteel. Je bent getuige van de kroning van de Earl & Lady, waarna je afdaalt naar de banketzaal, waar je bij kaarslicht plaatsneemt aan lange eikentafels. Tijdens het viergangen diner kun je genieten van de vocale tonen van de Ladies Of The Castle, begeleid door een Ierse harp en viool. Je eet op middeleeuwse wijze: met je handen. De Earl's butler entertaint de gasten gedurende het diner met veel humor. Na het diner volgt een 35 minuten durend spektakel, met een selectie van Ierse middeleeuwse en traditionele liedjes en instrumentale muziek.

Prijs: ? 88 per persoon incl. 4 gangen diner en onbeperkt wijn/frisdrank/water.

Duur: dagelijks, aanvang om 17.30 uur of om 20.45 uur (duur ca. 2 uur en 15 minuten)

Menu: aperitief Bunratty Mead * pittige pastinaaksoep * spare ribs met honing- en whiskeysaus * kip met verse groenten * gebakken aardappelen * appel/kaneel crumble met room * koffie/thee

Je kunt ook het aangrenzende openluchtmuseum Bunratty Folk Park (entree ca. ? 15 p.p. niet inbegrepen) bezoeken en Dirty Nellies, een van de beroemdste pubs van Ierland, die naast het kasteel ligt.