

Hurtigruten Hurtigruten Postbootreis - Kerst Special



Vertrek: 15 december 2025

Highlights: Vier kerst aan boord van Hurtigruten en ontdek de prachtige Noorse kust!

Verblijf: Inclusief volpension

REISOMSCHRIJVING

De winter is altijd een speciale tijd van het jaar langs de kust van Noorwegen, maar u zult het vooral magisch vinden rond Kerstmis. Samen creëren het noorderlicht, de aanwezigheid van de poolnacht en een laagje sneeuw een sprookjesachtige sfeer!

Zoekt u voor komende kerst een unieke belevenis, boek dan onze Hurtigruten kerstreis.

Wie voor een echt kerstgevoel gaat, reist in de winter af naar Noorwegen. Langs de befaamde zeeroute langs Noorse hoogtepunten, verandert het landschap in een echt wintersprookje. De bergtoppen en de fjorden zijn bedekt met een flinke laag sneeuw en de kuststeden zorgen 's avonds voor de 'kerstverlichting' in de verte. En om het wintergevoel helemaal compleet te maken, voert het schip u naar het hoge noorden om het Noorderlicht te aanschouwen. De felgekleurde lichtstroken in de donkere hemel zorgen voor grote verwondering onder de toeschouwers. Net magie!

Voor het beste uitzicht op dit magische verschijnsel brengt het schip u naar de Poolcirkel. Hierna vaart het schip om de Noordkaap heen. Als u bij de Noordkaap van boord gaat, staat u letterlijk op het noordelijkste puntje van Europa.

Aan boord van het Hurtigrutenschip wordt ook niet voorbijgegaan aan de feestdagen. Het interieur is gedecoreerd met traditionele, Noorse kerstversieringen en ook de overheerlijke maaltijden staan in het teken van de festiviteiten.

12-Daagse Hurtigruten Noorderlicht reis Bergen - Kirkenes - Bergen (01nov - 31mrt)

Het Noorderlicht is iets volledig anders! Al duizenden jaren hebben mensen in dit noordelijke deel van de wereld bewondering voor de spectaculaire



verschijning, die af en toe de nachtelijke hemel oplicht. Reizend met Hurtigruten heeft u de beste mogelijkheden om de magische kleuren, van lichtgroen tot donkerpaars en wit, te zien flikkeren aan de Arctische hemel. De term "Op jacht naar het Noorderlicht" is afkomstig van een van de kapiteins. Hij had waargenomen dat gasten buiten op het dek als het ware jaagden op het meest magische van alle natuurlijke fenomenen, het noorderlicht. "Op jacht naar het Noorderlicht" is het hoofdthema van de Hurtigruten winterreizen, de jacht en ervaring van de vele en mooie soorten licht zichtbaar tijdens de wintermaanden.

Boek met Noorderlicht belofte

Vaar met Hurtigruten langs de Noorse kust tijdens het noorderlicht seizoen van 20 september tot en met 31 maart op een reis van 11 dagen of meer. Als het noorderlicht tijdens uw reis niet zichtbaar is voor uw schip, bieden wij u GRATIS* een 6-daagse zuidwaartse of 7-daagse noordwaartse Coastal Express-reis aan. Deze nieuwe reis vertrekt tussen 1 oktober 2026 en 31 maart 2027 en u verblijft in een niet-gespecificeerde binnenhut met twee eenpersoonsbedden op basis van volpension. U kunt upgraden naar een andere hut categorie, afhankelijk van extra kosten en beschikbaarheid. (Vliegreis naar/van Noorwegen en transfers van/naar de luchthaven zijn niet inbegrepen, maar zijn bij te boeken.) Lees meer over de voorwaarden onder "reisdetails" verder onderaan de pagina.

Reisschema

Dag 1

Vliegreis Amsterdam - Bergen per KLM (Niet inbegrepen)

Dag 1

Transfer Bergen Airport - Bergen Hurtigruten terminal (Niet inbegrepen)

Dag 1 t/m 12

Hurtigruten zeereis Bergen - Kirkenes - Bergen incl. volpension

Dag 12

Transfer Bergen Hurtigruten terminal - Bergen Airport (Niet inbegrepen)

Dag 12

Vliegreis Bergen - Amsterdam per KLM (Niet inbegrepen)

Bij te boeken activiteiten en excursies

5B Tromsø Huskysafari (01dec - 04mei)

6A Busexcursie naar de Noordkaap (01jan - 31dec)

Vervoer

U kunt in de online prijsopgave optioneel een vliegreis met de KLM of een transfer bijboeken. Ook kunt u ervoor kiezen om uw ruimbagage bij te boeken. In de online prijsopgave vindt u de meest voordelige vliegtarieven van de KLM. Indien deze niet meer beschikbaar zijn kunnen wij de vliegreis alleen voor u boeken tegen betaling van een meerprijs. Indien van toepassing dan zullen wij u hier eerst over berichten alvorens de reis definitief te boeken. Lees meer over de aanreis onder "details" hieronder.

(Let op: Vluchten kunnen slechts 330 dagen voor vertrek worden geboekt. Het kan derhalve zijn dat wij uw vlucht momenteel nog niet kunnen bevestigen, dit zullen wij op een later tijdstip doen).

DETAILS

In onderstaande links zijn meer details te lezen over deze Hurtigruten reis, zoals informatie over de schepen, huttypes, de verzorging aan boord, maar ook meer algemene informatie over reizen met Hurtigruten en niet onbelangrijk de boekingsinformatie.

[Hurtigruten scheepsinformatie](#)

[Hurtigruten hut informatie](#)

[Hurtigruten restaurant informatie](#)

[Hurtigruten aanreis informatie](#)

[Hurtigruten Noorderlicht belofte](#)

[Algemene landinformatie Noorwegen](#)

[Boekingsinformatie BBI Travel Hurtigruten reizen langs de Noorse kust](#)

[Tarief soorten Hurtigruten](#)

Als gast op Hurtigruten heeft u een breed scala aan opties. U kunt kiezen uit drie verschillende tariefsoorten, afhankelijk van uw reisvoorkeur. Lees hier meer en zie ook een tabel met een gedetailleerd overzicht.

REISPROGRAMMA

Dag 1 Inscheping in Bergen

.. Indien bijgeboekt, vliegt u in de middag met KLM rechtstreeks naar Bergen. Ook kunt u de transfer service in Bergen bijboeken om zonder zorgen naar de Hurtigruten terminal gebracht te worden. Tot aan uw inscheping op uw schip om 16.00 uur (cabine is vanaf 18 uur beschikbaar) kunt u de charmante haven- en Hanzestad Bergen ontdekken. Wandelt u door de steegjes van de middeleeuwse woonwijk Bryggen, bezoekt u het 'Hanseatisk Museum' of slentert u over de vismarkt aan de Torget. Als u de Fløy-baan naar de 319 meter hoge stadsberg neemt, kunt u van het mooiste uitzicht op Bergen en zijn fjorden genieten. Om 20.00 uur (gedurende de winter om 22.30 uur) begint uw Hurtigrutenreis door het Heltefjord, vanwaar ooit de Vikingen naar de Shetland eilanden zeilden.

Dag 2 Ålesund en Geirangerfjord

.. Tussen scheren en eilanden door vaart het schip verder noordwaarts naar Ålesund. U zult gefascineerd zijn van de huisjes in de apothekerssteeg en van de voetgangerspassage Kongensgate in deze 'Jugendstilstad'. Het uitzicht vanaf de berg Aksla mag u niet missen - 418 treden brengen u naar de top. In de zomermaanden vaart uw Hurtigruten schip door de Storfjord in de spectaculaire en 15 km lange Geirangerfjord. Na de ijstijd lieten de gletsjermassa's deze diep doorgroefde kustinhammen achter. De tot wel 800 m hoge rotswanden gelden als het meest bekende reisdoel van Noorwegen.

Dag 3 koningsstad Trondheim

.. Bezoekt u de koningsstad Trondheim. Een mooi overzicht heeft u vanaf de Gamle Bybrua. De nieuw gotische houten brug uit het jaar 1861 was vroeger de enige toegang tot de stad. In de Nidaros Dom, het grootste gotische Sacraal gebouw van Noorwegen, worden sinds 1988 de Noorse kroonjuwelen getoond. De op houten palen gebouwde huisjes zijn zeker net zo mooi als de in rococo stijl ingerichte Stiftsgarden. Dit grootste houten huis van Noorwegen is het overnachtingadres van de koninklijke familie als deze Trondheim bezoekt. Voorbij aan duizenden kleine eilandjes en langs schilderachtige scheren vaart u verder richting noordwesten. Na de Stokksund Passage legt uw schip 's' avonds in Rørvik aan.

Dag 4 Poolcirkel en Lofoten

.. 's Morgens passeert u tussen Nesna en Ørnes de poolcirkel. Gekenmerkt door een wereldbol op een kleine scheer. Passagiers, die voor de eerste keer de poolcirkel passeren, krijgen van de god van de Zee Neptunus een pooldoop! Als u in de verte de grote, tot 1000 meter hoge rotswanden van de Lofoten ontdekt, bent u de Landegofjord, Helligvær en de Vestfjord reeds gepasseerd. Daar wordt van januari tot april op kabeljauw gevestigd. Vandaag de dag wordt hij net als vroeger in de zilte zeelucht gedroogd en als stokvis geëxporteerd. 's Avonds bereikt u Solvær, de belangrijkste plaats in de Lofoten. Hier zult u de wild romantische schoonheid van de door de Golfstroom getekende Lofoten ontdekken: de pittoreske vissersdorpjes, rood geverfde huisjes, "Rorbuer" genoemd en natuurlijk de stokvis op houten stellingen.

Dag 5 Tromsø, poort naar de IJsee

.. 's Nachts baant uw schip zich door de smalle waterweg van Raftsund. Tijdens de zuidelijke route kunt u deze adembenemende passage nog eens bij daglicht bewonderen. Na een pauze in het pulserende scheepvaartcentrum Harstad op de eilandengroep Vesterålen, vaart u via Finnsnes verder naar Tromsø, de stad die u 's' middags bereikt. De kleine steegjes van de meest noordelijk gelegen universiteitsstad bieden een bijna mediterrane sfeer. De stad was als toegangspoort naar de Arctische Oceaan in het verleden een belangrijk startpunt van Poolexpedities. In "Polarmuseet" en het beleveniscentrum "Polaria" leert u veel interessante details over de pool geschiedenis van Noorwegen. 2 Kerken moet u in Tromsø zeker gezien hebben: de houten Domkerk, met 750

plaatsen 1 van de grootste kerken van het land en de in 1965 in gebruik genomen "Ishavskatedral". De Arctische kathedraal is door haar moderne architectuur en haar grote mozaïeken raam wereldberoemd.

Dag 6 Hammerfest en de Noordkaap

.. 's Morgens bereikt u Hammerfest, Europa's meest noordelijke stad. Koning Christian VII stichtte de stad in 1789 om met Rusland handel te kunnen drijven. Vanaf hier is het nog 2100 kilometer tot aan de Noordkaap. Uw schip vaart door de Magerøysund naar Honningsvåg. U kunt deelnemen aan de landexcursie naar het 307 meter hoge Noordkaapplateau met de positie 71° 10' 21" Noorderbreedte. Als alternatief bieden wij u een excursie met de boot naar het Gjesværstappan, een vogel natuurreservaat met tot 250.000 trek- en watervogels. Ook 's middags, als u langs een van de grootste vogelrotsen van Noorwegen, de Sværholtsklubben en ook de rotsformatie Finnkjerka vaart, komen de hobby ornithologen volledig tot hun recht.

Dag 7 Kirkenes, start van de reis richting zuiden

.. De gemeente Sør Varanger, waar Kirkenes zich bevindt, ligt tussen 2 tijdzones: Finland en Rusland. Hier spreken de bewoners nog Noors, Samisch, Fins en Russisch. Nog rond 1900 was Kirkenes een klein plaatsje wat zich op de landtong (Noors: Nes) bevond, met 1 kerk (Kirke). Tot 1996 leefde een groot deel van de inwoners van ijzererts. Vandaag de dag houden zich de ca. 5000 inwoners meer bezig met de visserij en de dienstverlening. De stilgelegde ijzerertsmijn wordt momenteel voorbereid om weer in gebruik te nemen. Vanaf 1 oktober 1908 werd de toen al bestaande Hurtigruten lijn van Vadsø naar Kirkenes uitgebreid en zo ontstond het huidige keerpunt van de postschepen. Vandaag de dag noemt men het ook: richting zuiden in het hoge noorden. 's Middags meert uw schip in Vardø aan, de meest oostelijke haven van Noorwegen. Verder langs het Varanger schiereiland naar Båtsfjord, voordat u 's avonds Berlevåg bereikt.

Dag 8 Hammerfest en Tromsø

.. In Hammerfest herinnert de in 1854 ingerichte Meridiaanzuil aan de eerste exacte meting van de wereldbol. Europa's meest noordelijke stad was de eerste stad met verlichting voor huizen en straten. De spectaculaire Noordkaap kunt u 's morgens vroeg tijdens een excursie bezoeken. Wie in de geschiedenis van Noorse Sami geïnteresseerd is, kan zich verheugen op een excursie naar de veenhutten Mikkelgamme. Tegen middernacht arriveert het schip in Tromsø. In de indrukwekkende kathedraal kunt u het middernachtsconcert met Noorse folklore of klassieke muziek beluisteren. Of gaat u op kroegentocht door de stad, om het hier gebrouwen bier 's Arctic beer' te proeven. In Tromsø vindt u niet alleen de meest noordelijke universiteit van Noorwegen, maar ook de meest noordelijk gelegen brouwerij.

Dag 9 Vesterålen en Lofoten

.. Welkom op de eilandengroepen Vesterålen en de Lofoten. De aanblik van de nauwe doorgang van Risøyrenna en de tocht door de smalle Raftsund, waarvan de rotsen als door een beeldhouwer gevormd zijn en op sommige plaatsen niet breder dan 100 meter is, behoort tot een van de mooiste momenten van uw Hurtigrutenreis. Bij mooi weer vaart het schip eveneens langs het smalle Trollfjord, waarbij u links en rechts langs enorme rotswanden vaart en het Trollfjord daardoor tot de meest indrukwekkende Fjorden behoort. Vind u niet dat ze eruit zien als tot steen verstarde trollen? In Stokmarknes, het vroegere beginpunt van de Hurtigruten, bevindt zich vandaag de dag het Museum van de postschepen, waar u heel wat over de geschiedenis van Hurtigruten kunt leren. (Entree is voor Hurtigruten passagiers gratis). Terwijl uw schip naar Svolvær, de belangrijkste plaats in de Lofoten en daarna naar Stamsund vaart, trekt de majestueuze Lofoten bergwand aan u voorbij. 's Avonds verlaat u de eilandengroep weer en vaart richting vasteland.

Dag 10 Poolcirkel, zeven zusters

.. Vroeg opstaan is de moeite waard. Uw schip vaart langs de vruchtbare Helgeland oever en rondreis gasten steken voor de 2e keer de poolcirkel over, deze keer vanuit noordelijke richting. Een afwisselend landschap met talrijke eilanden, mystieke bergen en watervallen, waar de meest verschillende legendes over bestaan, toont zich aan de kijker: de beroemde bergketen, de zeven zusters (Syv Søstre), als ook het spectaculaire en in sagen gehulde rotseiland " Torghatten", waarin zich op 160 meter hoogte een 40 meter breed gat bevindt.



Dag 11 Trondheim en Kristiansund

.. Vandaag hebben de rondreis gasten nog een keer de mogelijkheid de mooie kustplaats Trondheim nog wat nader te onderzoeken. De Nidaros Dom, waar tot nu toe 3 Koninginnen en 7 Koningen gekroond werden, is het grootste middeleeuwse gebouw van Scandinavië en herbergt de Noorse kroonjuwelen. Het tegenover gelegen, gerestaureerde onderkomen van de Aartsbisschop is zeker ook de moeite waard. Voorbij aan de eilanden Munkholmen en Hitra gaat de reis verder over open zee naar Molde, dat in verband met de vruchtbare Golfstroom ook 'stad van de rozen' genoemd wordt. Rechts glanzen de steile, grijze, naaldscherpe rotsen van de Romsdal Alpen in de zon. De stad Kristiansund heeft een meer ongunstige ligging ten opzichte van de door wind omzoomde rotskust van de Noord Atlantische Oceaan. De als "kabeljauwmetropool" van Noorwegen bekende stad was lange tijd de exporthaven voor de bekende gezouten en gedroogde vis.

Dag 12 Schereneilanden, ontscheping

.. Laat de laatste impressies van Noorwegen op u inwerken, want vandaag is het afscheid nemen. Al snel moet u uw favoriete Hurtigrutenschip verlaten. Echter voordat het zover is, heeft u nog een paar fascinerende landschappen tegoe. Bijvoorbeeld het schilderachtige Nordfjord welke zich onder de reusachtige gletsjer Jostedalbreen bevindt. Een eindje verderop ten zuiden vaart u langs de riviermonding van de Sognefjord. Ook de scherentuin voor de 7 bergen stad Bergen laat zich van haar mooiste kant zien. Hier, waar uw rondreis langs de Noorse Westkust eindigt, moet u het schip helaas weer verlaten. Maar de herinneringen aan de mooiste zeereis ter wereld en de vele contacten met uw medereizigers neemt u natuurlijk mee naar huis. Optioneel kunt u de vliegreis vanaf Bergen met de KLM naar Amsterdam bijboeken. Ook kunt u de transfer service in Bergen bijboeken om zonder zorgen naar het vliegveld gebracht te worden.
