

IJsland Puffin Tour vanuit Stykkisholmur



Boottrip vanuit Stykkisholmur op het Snaefellsnes schiereiland naar het eiland Melrakkay, waar honderden papegaaiduikers en andere zeevogels nestelen.

REISOMSCHRIJVING

Vanuit het pittoreske haventje van Stykkisholmur op het Snaefellsnes schiereiland vertrekken van 1/6-15/8 dagelijks boottoets om papegaaiduikers (puffins) te observeren. Je vaart door de Breidarfjörður baai naar het eiland Ellidaey, waar ca. 2000 papegaaiduikers nestelen in holen aan de kust. Het eiland is sinds 1950 niet meer bewoont. Je kunt er nog de oude huizen en een vuurtoren zien. Men vaart met een kleine vissersboot dicht langs de kust, zodat je goed foto's kan nemen. Ook zal je veel andere zeevogels zien, zoals zeemeeuwen, aalscholvers, eidereenden, drieteenmeeuwen en zeeoeten. Vanaf half augustus trekken de papegaaiduikers weer weg naar zee. Als je geluk hebt kun je tijdens de boottoets soms ook orka's of walvissen spotten.

Prijs: ? 91 p.p.

Kinderen t/m 6 jaar gratis, 7 t/m 16 jaar betalen 50%.

Duur: 1,5 uur

Vertrektijd: dagelijks van 1/5-31/5 en 15/6-31/8 om 09.00 uur. Beste periode is van 15/5-15/8.

Je dient een half uur van te voren aanwezig te zijn. Het vertrek is altijd onder voorbehoud van de weersomstandigheden, waardoor men soms niet kan uitvaren.

Draag warme kleding; je kunt aan boord een waterdichte overall aantrekken.

