

Ierland Titanic Trail Cobh



Interessante wandeling met een uitstekende gids door het kleurrijke havenplaatsje Cobh, de laatste aanloopplaats van de Titanic.

REISOMSCHRIJVING

Interessante wandeling met een gids door het kleurrijke havenplaatsje Cobh, met een rijke maritieme geschiedenis. Je gids, de veelgeprezen historicus en oud-militair Dr. Michael Martin, neemt je mee op een buitengewone wandeling door Cobh (voorheen bekend als Queenstown). Dit was de laatste aanloopplaats van de Titanic in 1912 en het vertrekpunt van miljoenen Ierse emigranten naar de VS in de 19e eeuw. Ooit was dit de plek waar in 1915 na het zinken van RMS Lusitania de slachtoffers aan land werden gebracht. De historische huizen bij de haven en de grote St. Colman's Cathedral zijn goed bewaard gebleven.

Prijs: ? 19 (2024) ?26 (2025) per persoon

Vertrek: dagelijks om 11.00 en 14.00 uur.

Duur: ca. 1 uur