

IJsland Unieke roadtrip Zuid & Oost-IJsland met kleine groep in een hostelbus



Verblijf: 11 nachten in de hostelbus, 1 nacht in een berghut en 2 nachten in een hostel in Reykjavik, incl. maaltijden en excursies.

Highlights: Thorsmörk - wandeling Fimmvorduhals - Skogafoss - Vik - Fjadrágljufur - Skaftafell - Svartifoss - Jökulsárlón - Diamond Beach - Bakkagerdi

REISOMSCHRIJVING

IJsland is als een andere planeet, dus kom en ervaar IJsland op een unieke wijze door met ons mee te gaan in onze dubbeldekkerbus uit de jaren 70, waarin je ook kunt overnachten en koken. We reizen met kleine groepen (max. 9 personen) met een zeer persoonlijke aanpak. Na een eerste overnachting in Reykjavik start deze reis en bezoeken we veel hoogtepunten zoals Diamond Beach, het indrukwekkende gletsjermeer Jökulsárlón en natuurlijk Skaftafell, waar je de kans krijgt om een gletsjerwandeling te maken op de grootste gletsjer van Europa. Uiteraard worden watervallen als Skogafoss niet overgeslagen. We verlaten ook de ringweg en maken een opwindende 4~4 busrit naar Thorsmörk, in het ruige binnenland van IJsland. Vanaf hier nemen we je mee op een tweedaagse wandeling naar Skogafoss. We slapen in een prachtige berghut midden in het niets, tussen twee gletsjers. Nadat we betoverd zijn door de watervallen, gletsjers, lavavelden en zwarte stranden in het zuiden, gaan we verder naar het oosten, de toeristische zone uit - waar de wegen stiller worden en de natuur nog dramatischer. We maken prachtige onontdekte wandelingen, ons aanbevolen door de lokale bevolking. Inbegrepen is ook een (e-)mountainbike trip bij het afgelegen, bergachtige Bakkagerdi, wat ook de beste plek in IJsland is om van heel dichtbij papegaaiduikertjes te zien. Vanuit Egilstadir in Oost-IJsland keer je per vliegtuig terug naar Reykjavik voor de laatste overnachting.

Vertreldata

24/6 en 18/7

Er vertrekt op 8/7 ook een 10-daagse roadtrip vanuit Egilstadir die op 17/7 eindigt in Reykjavik, waarvoor wij op aanvraag ook kunnen boeken. Route:

Egilsstadir- Myvatn-Varmahlid-Borgarnes-Reykjavik.

Vervoer

Je kunt vertrekken vanaf Amsterdam naar Reykjavik met Icelandair of Transavia. Het is ook mogelijk te vertrekken vanaf Brussel.

DETAILS

Klik op onderstaande links voor details over het boekingsproces voor deze reis, vluchtinformatie Icelandair en Transavia en algemene land- en streekinformatie.

[Vluchtinformatie Icelandair of Transavia](#)

[Land- en streek informatie IJsland](#)

[Boekingsinformatie IJsland reizen](#)

Beeld je in dat je uit het raam van onze unieke old timer bus kijkt, een leuke beat die door de luidsprekers klinkt... dat je nieuwe vrienden maakt en cruist langst de ruige landschappen van dit prachtige land... heerlijk!

De bus

Naast de meest unieke vorm van transport, is deze dubbeldekker bus ook onze accommodatie op wielen tijdens de reis! Ze is volledig uitgerust met een grote lounge, 9 comfortabele bedden, verwarming en keuken. Uiteraard zit een groot deel van de fun tijdens deze reis in het rondrijden met deze Engelse dubbeldekker. Dit model uit 1976 werd getransformeerd tot een comfortabele mobiele hostel waarmee we roadtrips door het prachtige IJsland. Boven heb je bijna een 360-graden uitzicht!

Je hebt je eigen bed met gordijntjes voor wat privacy en een eigen leeslampje. Boven is er ook de 'lounge with a view' en beneden is de leefruimte met keuken en eetruimte. Met voldoende ramen voor frisse lucht en verwarming voor koudere dagen, is het in de bus aangenaam vertoeven! We koken en eten met elkaar in de bus, vrijwel al het eten is dan ook inbegrepen. We gebruiken de sanitaire voorzieningen van de prachtige campings waar we overnachten.

De reisbegeleiders

De meiden van La Karavana zijn naast reisbegeleider ook je chauffeur, kok & mechanicus. Ze hebben deze bus eigenhandig omgebouwd tot hun hostel op wielen. Na de verbouwing van anderhalf jaar is dit nu hun derde seizoen en hebben landen als Schotland en Noorwegen als de revue gepasseerd voor zij nu de bus naar IJsland verscheppen. Tijdens de reis zullen 2 van hen je reisbegeleider zijn.

De groep

Alle activiteiten zijn voor iedereen haalbaar, mits een goede basisconditie. Het is een groepsreis waarbij je rondtoert én overnacht in de bus. Deze reis is dus voor mensen die houden van het groepsgebeuren en wel een weekje zonder privékamer kunnen. De bus is voorzien van het nodige comfort, alles is

georganiseerd en de twee hosts koken dagelijks voor de groep. Een unieke ervaring, geen luxe hotel, maar wel een comfortabele en gezellige hostelbus op wielen! Er is plaats in de bus voor 7 personen (+ 2 begeleiders).

Enkele details van de hostelbus:

Onze 48 jaar oude dubbeldekker bus is 4 meter hoog, 9 meter lang en 2,5 meter breed en heeft twee verdiepingen. Met 40m² is het veel groter dan een gemiddeld studentenappartement. Boven hebben we een mooie slaapzaal gecreëerd, met 9 bedden. Ook is er een zitje en niet te vergeten: de stoelen met het beste uitzicht staan vooraan. Op de begane grond (best gaaf om dat te kunnen zeggen als je het over een bus hebt) vind je een keuken, een grote eethoek en de badkamer. Elke verdieping is ca. 1,72 m. hoog, maar maak je geen zorgen: Wanneer we in de bus zitten, zitten we, eten we of liggen we te slapen!

Begane grond | Het woongedeelte

- Een keuken met spoelbak + fornuis + oven
- Borden, kopjes, bestek, potten, pannen, etc.
- Twee koelkasten, voor iedereen te gebruiken
- Een eethoek waar 10 personen in passen
- Verwarmingssysteem en elektriciteitsstekkers
- Veel water, de watertanks bevinden zich onder de zitting van de bank
- We hebben bordspellen en een mini-bibliotheek
- De bestuurdersstoel (aan de rechterkant!)

Bovenste verdieping | De slaapzaal

- 9 bedden, allemaal met eigen gordijnen voor wat privacy
- Opbergruimte voor je spullen (genoeg om je rugzak in te stoppen)
- De beste zitplaatsen zijn voorin de bus

REISPROGRAMMA

Dag 1: Amsterdam - Keflavik - Reykjavik (ca. 46 km)

.. Vlucht van Amsterdam naar Keflavik, naar keuze met Icelandair of Transavia. Transfer per FlyBus naar de Kex Hostel in Reykjavik. Diner op eigen gelegenheid: Reykjavik heeft een keur aan leuke restaurants.

Dag 2: Reykjavik - Reykjanes schiereiland

.. Vandaag start je de unieke 12-daagse roadtrip met de hostelbus. Je ontmoet je reisgenoten en we starten met het verkennen van het Reykjanes schiereiland, waar de afgelopen jaren verschillende vulkaanuitbarstingen hebben plaatsgevonden. Zo mogelijk maken we een wandeling naar de nieuwe lavavelden die in dit gebied zijn ontstaan. We overnachten op een camping buiten de gebaande toeristenpaden.

Dag 3: Reykjavik - Thorsmörk - wandeling Fimmvorduhals

.. We staan vroeg op en stappen op de 4x4 off-road bus die ons helemaal naar Thorsmörk brengt, dat landinwaarts ligt. De weelderige groene bergen, prachtige rivieren en adembenemende kloven die we daar zullen zien, zijn een lust voor het oog en maken dit een van onze favoriete plekken in IJsland. De rit zelf is een avontuur op zich. We nemen onze lunch en eten mee, aangezien we vanaf hier vertrekken voor onze eerste echte wandeling. We pakken onze koffers met eten, water en een slaapzak (die wij leveren) en gaan op weg naar de prachtige berghut van Fimmvorduhals (+/- 5-6 uur wandelen (12 km, 800 meter hoogte). De route begint in Thorsmork, een zeer groen en bergachtig gebied zoals je nog nooit eerder hebt gezien. Groene bergen in een landschap vol zwart zand en rivieren die er doorheen stromen. De wandeling voert tussen twee prachtige gletsjers door, de Myrdalsjökull en Eyjafjallajökull, waar je misschien wel van gehoord hebt sinds de grote uitbarsting in 2010, waardoor veel vluchten gedurende zes dagen werden geannuleerd. We zullen door de vulkanische as lopen die dat jaar naar beneden kwam. Vlak achter het pad dat ons langs deze twee gletsjers voert, vinden we aftakking die ons naar onze slaappleaats voor vannacht brengt: de prachtig gelegen berghut Fimmvorduhals. Hier zullen we de nacht doorbrengen, met niets anders dan de bergen en hopelijk een heldere hemel met heel veel sterren om ons heen. De hut en het slaapgedeelte delen we met andere wandelaars.

Dag 4: Fimmvorduhals - wandeling naar Skogafoss - Vik

.. Vandaag worden we midden in de bergen wakker in onze berghut. Na het ontbijt vervolgen we onze wandeling naar Skogafoss. Het laatste deel worden we getraakteerd op 25 watervallen die naar beneden storten en uiteindelijk het klapstuk, de 60 meter hoge Skogafoss! Uiteraard nemen we even de tijd om deze waterval van dichtbij te bekijken, voordat we richting Vik gaan. Met degenen die na het eten nog energie hebben kunnen we een korte avondwandeling naar het zwarte strand maken.

Dag 5: Vik - Kirkjubaejarklaustur

.. We maken 's ochtends een wandeling van 3 uur naar de zwarte lavastranden van Vik. Het strand staat bekend om zijn schoonheid die we volledig begrijpen met haar dramatische kliffen, interessante basaltformaties en het pikzwarte strand met een woeste branding. Om de drukte te vermijden, wandelen we hier over de top van de kliffen. Hierdoor hebben we een prachtig uitzicht over de omgeving: de zwarte stranden, het stadje Vik en de indrukwekkende Reynisdrangar-rotsformaties. We gaan naar het zwarte basaltstrand aan de andere kant van de klif om het van dichtbij te bekijken. Dit was ook een filmlocatie voor Game Of Thrones. We vervolgen onze weg door oneindige lavavelden naar de Fjadrargljufur-kloof. Na een stop en de tijd genomen te hebben om rond te kijken, vervolgen we onze weg naar de camping, waar we ons kamp zullen opzetten, koken en hopelijk de avond rond het kampvuur zullen doorbrengen.

Dag 6: Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell

.. We rijden 70 km en komen aan in Skaftafell. We slaan ons kamp op en gaan op verkenning. Direct naast onze camping ligt de grote Skaftafellsjökull gletsjer. Het is mogelijk om er een gletsjerwandeling bovenop te doen (optioneel, ca. ? 100) of je kunt een mooie wandeling maken naar een uitkijkpunt waar we uitkijken over de gletsjer. Een andere optie is een kortere wandeling die je naar de tong van de gletsjer brengt, vanwaar je de gletsjer van dichtbij kunt zien en soms kunt zien hoe het ijs losbreekt en wegstroomt. Ook vinden we bij Skaftafell de prachtige Svartifoss waterval met basaltrotsformaties rondom. Een mooie wandeling van minder dan een uur voert er naartoe. Vanavond slapen we hier op de camping. Hierdoor hebben we alle tijd om de bergen, watervallen en gletsjers in deze omgeving te verkennen.

Dag 7: Skaftafell - Jökulsárlón - Stoksness

.. We beginnen de dag met een wandeling waar we verliefd op zijn geworden. Het is een wandeling van 2-3 uur door een heldergroene kloof langs het water dat uit twee grote watervallen naar beneden tuimelt. Het voelt alsof we door het elfenland lopen (wat we trouwens ook doen, aangezien de IJslanders geloven dat hier nog steeds elfen wonen). Na de wandeling stappen we weer in de bus en vervolgen onze weg naar de zeer bijzondere en indrukwekkende Jökulsárlón

lagune. Het water komt uit de Breidamerkjökull, een tong van Europa's grootste ijskap Vatnajökull, die een groot deel van IJsland beslaat. Het ijs dat van de gletsjer afbreekt, drijft af naar de zee. Sommige van deze ijsbergen komen weer aan land op het zwarte zandstrand om de hoek. Het glanzende ijs lijkt op diamanten op het zwarte zand, vandaar de naam 'Diamond Beach' - onze volgende stop. We rijden naar Stoksness, waar we slapen op een prachtige kampeerplek, omringd door bergen.

Dag 8: Stoksness / Vestrahorn

.. Stoksness is een gebied omgeven door bergen, waaronder de Vestrahorn, misschien wel een van de mooiste bergen van IJsland. Op een hoogte van 450 meter rijzen de steile kliffen en grindhellingen uit de lagune op. Omdat we hier overnachten hebben we hier 's nachts en in de vroege ochtend de hele plaats voor onszelf en enkele andere kampeers. Er is een leuk, gezellig café waar je de lekkerste koffie en gebak kunt krijgen.

Dag 9: Stoksness - Djupivogur

.. Vandaag trekken we weer verder naar het oosten en maken onze eerste stop in een prachtig, onontdekt gebied. We gaan een wandeling maken, die ons door de lokale bevolking is aanbevolen. Ze liet ons beloven de naam en GPS niet te noemen, dus dat zullen we niet doen. Je moet er maar op vertrouwen dat dit een hele mooie, rustige wandeling wordt (duur: ca. 4-5 uur). We stappen weer in de bus, trakteren onszelf op warme chocolademelk om weer op te warmen en rijden verder over de schilderachtige route richting vissersdorpje Djupivogur. Een prachtig stadje waar het leven draait om vissen. Vanavond gaan we uit eten (op eigen kosten) om ook nog wat van de IJslandse eetcultuur te ervaren.

Dag 10: Verblijf in Djupivogur

.. Het oorspronkelijk programma voor deze dag was om met lokale vissers mee te gaan, maar dit wordt anders ingevuld. We laten weten hoe deze dag zal worden besteed.

Dag 11: Djupivogur - Breidalsvik (optioneel paardrijden) - Egilsstadir

.. We gaan naar Breidalsvik, waar we de unieke kans krijgen om de wereldberoemde tölt draf van de IJslandse paarden te ervaren (optionele activiteit, ca. ? 125). IJslandse paarden zijn er wereldberoemd om, waardoor het een comfortabeler paard is om te rijden vergeleken met niet-IJslandse paarden. De route voert je door de prachtige Lambay vallei, bij een paardenstal die zeer kleinschalig is en door een familie beheerd wordt. Overnachting in Egilsstadir, de grootste plaats van Oost-IJsland.

Dag 12: Egilsstadir - Reykjavik (ca. 340 km)

.. We worden opgehaald in Egilsstadir en naar Borgarfjörður Eystri gebracht, een van de meest spectaculaire plekken van IJsland. Het plaatsje staat ook bekend onder de naam Bakkagerdi. Hoewel onze bus sterk is, zijn deze bergen sterker. We worden dus opgehaald met een andere bus, aangezien we dit stuk absoluut niet wilden overslaan. De route over de Door Mountains is absoluut geweldig en adembenemend. Het plaatsje ligt helemaal in het noorden, 70 km ten noorden van Egilsstadir. De rit erheen is een uur puur genieten, waarbij we via haarspeldbochten over een berg zigzaggen en een vallei binnengaan, waar aan het einde de zee te zien is. In Bakkagerdi staat Arni ons op te wachten met zijn e-mountainsbikes. Hij heeft een route voor ons uitgestippeld die ons door de prachtige omgeving voert. We krijgen opmerkelijke uitzichten te zien op de Viknaslodir wildernis, Borgarfjörður Eystri, bergen, valleien, zee en kleine (en grote!) watervallen. We eindigen de reis bij de papegaaiduikers, waar we tijd hebben om van deze schattige kleine vogels van heel dichtbij te genieten. Hierna keren we terug naar Egilsstadir.

Dag 13: Vlucht Egilsstadir - Reykjavik

.. Binnenlandse vlucht van Egilstadir naar Reykjavik. De domestic airport ligt in de stad. Je hebt nog wat tijd om nog wat te winkelen in het sfeervolle centrum van Reykjavik. Diner op eigen gelegenheid.

Dag 14: Reykjavik - Keflavik - Amsterdam (ca. 46 km)

.. Transfer per FlyBus naar Keflavik voor je terugvlucht naar Amsterdam.
