

Ierland Vliegreis Connemara in luxe kasteel



Ontdek het woeste Connemara aan de westkust van Ierland en verblijf in een luxe kasteel!

REISOMSCHRIJVING

Ontdek het mystieke ruige landschap van Connemara met haar grillige kustlijn, pittoreske vissersplaatsjes en verlaten zandstranden. Het betoverende Twelve Bens heuvellandschap zal een onvergetelijke indruk bij je achterlaten, met haar vele groene kleurschakeringen. "Forty Shades Of Green" noemen de Ieren het fenomeen van de steeds wisselende lichtinval op de groene heuvels door een snel veranderend wolkenspel. Op veel plaatsen wordt hier nog het 'Gaelic', de oude Ierse taal gesproken en ook sommige plaatsnamen staan in het Keltisch aangegeven. Je verblijft in het sfeervolle Abbeyglan Castle gelegen in het sfeervolle plaatsje Clifden, aan de Atlantische kust. Het hotel beschikt over een fantastisch restaurant en heeft een reputatie op het gebied van muzikaal entertainment in de bar, waar het vaak tot in de kleine uurtjes gezellig is. Verlenging is mogelijk.

Je verblijft in het sfeervolle kasteelhotel Abbeyglan Castle.

Vervoer

Je hebt bij deze reis de keuze uit dagelijkse vluchten met KLM en Aer Lingus. Inbegrepen is een huurauto van Hertz.

DETAILS

Klik op onderstaande links voor meer details over het boekingsproces voor deze reis, Aer Lingus en KLM vluchtinformatie, de Hertz huurautovoorwaarden en algemene land- en streekinformatie.

Vluchtinformatie Aer Lingus

Vluchtinformatie KLM

Autohuurvoorwaarden Hertz

Landeninformatie Ierland

Boekingsinformatie Ierland reizen

REISPROGRAMMA

Dag 1: Amsterdam - Dublin - Clifden (ca. 293 km)

.. Vlucht van Amsterdam naar Dublin, naar keuze met KLM of Aer Lingus. Met jouw huurauto rijd je via de leuke winkelstad Galway naar Clifden, de hoofdstad van het ruige Connemara gebied. Je overnacht in het sfeervolle Abbeyglen Castle, met een uitstekend restaurant.

Dag 2 en 3: Verblijf in Clifden - Connemara

.. Verblijf in Clifden. Gelegenheid tot het maken van excursies door het dunbevolkte Connemara, met haar witte cottages, ezeltjes en schapen, eenzame turfvelden en vele kleurschakeringen. Vanuit Clifden, de hoofdstad van Connemara, kun je langs de Sky Road een fraaie kustroute volgen met spectaculaire panorama's over de Atlantische Oceaan. Een bezoek aan Kylemore Abbey, een schitterend aan een meertje gelegen abdij, mag je niet overslaan. In het Connemara National Park kun je prachtige wandelingen maken. In het pittoreske havenplaatsje Roundstone kun je zien hoe de traditionele Ierse bodhrans (trommels) worden gemaakt. Bij Renvyle ligt een prachtig strand. Andere mooie zandstranden vindt je o.a. bij Tully Cross en Ballyconneely, waar tevens een 18-hole golfbaan is. Een andere suggestie is via Leenane en Maam een schitterende route te rijden naar het bij het historische plaatsje Cong gelegen Ashford Castle, thans een luxueus hotel. Het imposante kasteel ligt aan Lough Corrib, en er worden rondvaarten over het meer georganiseerd. Een andere optie is een dagtocht naar de ruige Aran Islands, waar de Keltische taal nog gesproken wordt en het traditionele Ierse leven goed bewaard is gebleven. Boten vertrekken dagelijks vanuit Rossaveal naar het eiland Inishmore. Hier kun je heerlijk wandelen, of fietsen huren en genieten van de ongerepte natuur. Ook een bezoek aan het aan de rand van de kliffen gebouwde ringfort Dun Aengus is interessant.

Dag 4: Clifden - Dublin (ca. 293 km) - Amsterdam

.. Terug naar Dublin Airport voor de terugvlucht naar Amsterdam.
