

IJsland Wandeltrektocht Laugavegur met gids - 4 dagen



Met een ervaren gids wandel je in 4 dagen de beroemde Laugavegur wandelroute, door een werkelijk fascinerende landschap. Inclusief bagagevervoer en maaltijden.

REISOMSCHRIJVING

De beroemde Laugavegur wandelroute (55 km) loopt van Landmannalaugar naar het Thorsmörk gebied, dwars door het onbewoonde hoogland van IJsland. Onder begeleiding van een ervaren gids wandel je door een fascinerende landschap met kleurrijke rhyoliet bergen in prachtige pastelkleuren. Onderweg passeer je gletsjers, sissende hete bronnen, watervallen, canyons en doorwaadt verschillende rivieren. Je hebt de keuze uit overnachten in eenvoudige berghutten of tenten. Een jeep zorgt voor het vervoer van je bagage en het voedsel, zodat je alleen met een dagrugzak kunt lopen. De reis begint en eindigt in Reykjavik en kan als verlenging van een rondreis worden geboekt. Als je alleen de wandelrondreis wil maken moet je voor en na de reis een extra overnachting in Reykjavik plannen.

Vertrekdata: 16/6 t/m 14/9, iedere maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag om 07.00 uur vanuit Reykjavik. Minimaal 4, maximaal 16 deelnemers.

Prijs: verblijf naar keuze in berghutten of tenten, ? 2414 p.p.

Verblijf: naar keuze in tenten of eenvoudige berghutten. Je dient zelf een slaapzak en matje mee te nemen (kunnen evt. ook gehuurd worden voor ISK 4000).

Reisleiding: de wandelreis wordt begeleid door een ervaren engelstalige gids.

Maaltijden: tijdens de wandelreis zijn alle maaltijden inbegrepen (behalve ontbijt op dag 1).

Conditie: voor de wandelingen dien je in een goede fysieke conditie te zijn.

Leeftijd: minimaal 14 jaar

Kleding/schoenen: zorg voor warme binnenkleding (wol, polyester of fleec; vermijd katoen of jeans), wind- en waterdichte broek en jack met capuchon, goede wandelschoenen, handschoenen en een muts.

Aansprakelijkheid/disclaimer: voor aanvang van de wandelreis dien je een verklaring te tekenen waarin je risico-aansprakelijkheid aanvaardt voor ongelukken die aan je eigen gedrag te wijten zijn.

DETAILS

Klik op onderstaande links voor details over het boekingsproces voor deze reis, vluchtinformatie Icelandair en Transavia, de Avis autohuurvoorwaarden en algemene land- en streekinformatie.

[Vluchtinformatie Icelandair of Transavia](#)

[Avis autohuurprijzen en voorwaarden](#)

[Land- en streek informatie IJsland](#)

[Boekingsinformatie IJsland reizen](#)

REISPROGRAMMA

Dag 1: Reykjavik - Landmannalaugar

.. Transfer per 4x4 bus van Reykjavik naar Landmannalaugar. Je passeert de meest actieve vulkaan van IJsland, de Hekla. De vulkaan heeft al sinds 2000 geen uitbarsting meer gehad, dus de IJslanders houden hun adem in ... Via de prachtige Domadalur route bereiken we Landmannalaugar rond elf uur. De middagwandeling begint bij het Laugahraun-lavaveld en de Vondugil-kloof, waar we de ongelooflijk levendige kleuren van de ryolietbergen zullen zien. De bekendste is de berg Brennisteinsalda, een regenboogkleurige berg van 855 meter. Onderweg zien we de Graenagil-kloof, een groene kloof die adembenemend is. Als de tijd het toelaat, klimmen we ook naar de Blahnukar-vulkaan. We brengen onze eerste nacht door in Landmannalaugar. 's Avonds genieten we van een heerlijk diner, leren we elkaar beter kennen en ontspannen we in de schoonheid en rust van de IJslandse natuur. Reistijd per bus 3-4 uur. Wandelaafstand: ca. 8 km (4 uur), stijging 470 m.

Dag 2: Landmannalaugar - Hraittinnusker - Alftavatn

.. De tweede dag van ons trekavontuur begint met een voedzaam ontbijt voordat we weer gaan wandelen. Het eerste belangrijke punt van vandaag is

Hrafninnusker, een zwarte obsidiaanwoestijn. Onderweg zullen we de hete bron Storihver (wat grote bron betekent) zien. De levendig gekleurde Reykjafjöll-ryolietbergen en het Jökultungur-gebied staan vandaag ook bovenaan de agenda. Geothermische activiteit heeft deze steile geulen in de loop van de tijd gekleurd in levendige gele en rode tinten. Deze kleuren contrasteren dramatisch met de zachte, bleke zandkleurige pieken eromheen. De top van Jökultungur is een prachtige plek om te genieten van een spectaculair uitzicht over het hele Fjallabak-gebied en Alftavatn, het meer vlakbij de berghut waar we zullen overnachten. Om daar te komen, moeten we te voet een rivier oversteken. Het oversteken van de rivier zal een unieke ervaring zijn, vooral voor degenen die het nog niet eerder hebben geprobeerd. We ontspannen met een heerlijk diner en genieten 's avonds van de prachtige vergezichten om ons heen. Wandelaafstand: 24 km (7-8 uur), stijging: 900 m.

Dag 3: Alftavatn - Emstrur

.. Na een goede nachtrust en een verkwikkend ontbijt zijn we klaar om weer op pad te gaan. We beginnen de dag door over een stroom te waden terwijl we verder gaan naar Maelifellssandur. Op weg naar Emstrur passeren we de vulkanen Storasula en Hattafell. Als we geluk hebben en goed zicht hebben, is er een prachtig uitzicht op twee zeer beroemde vulkaangletsjers, de Myrdalsjökull en de Eyjafjallajökull. Deze onheilspellende tweeling heeft in het verleden meermaals de enorme kracht van de natuur laten zien. Eyjafjallajökull is de vulkaan waarvan de uitbarstende kracht de as naar 9 km. hoogte deed stijgen, waardoor het luchtverkeer in 2010 ernstig werd verstoord, en Myrdalsjökull verbergt de veel gevreesde en grillige Katla onder zijn ijskap. Op weg naar Botnar, een groene oase te midden van een woestijngebied met zwart zand, zien we Markarfljotsgljufur, een prachtige 200 meter diepe kloof gevormd door een gletsjerrivier. In dit gebied bevindt zich je berghutaccommodatie. We zullen samen genieten van onze laatste avond met diner in het spectaculaire landschap. Wandelaafstand: 15 km (6-7 uur), afdaling: 40 m.

Dag 4: Emstrur - Thorsmörk - Reykjavik

.. Na het ontbijt verlaten we het Emstrur-gebied en vervolgen we het pad naar Thorsmörk. We hebben nog steeds een geweldig uitzicht op de gletsjers als we door de Almenningar gaan, een mooie kloof bij de berg Einhyrningur (de Eenhoornberg). Naarmate we dichterbij Thorsmörk komen, zullen het landschap en de natuur veranderen. Hier en daar verschijnen enkele bomen, die de toon zetten voor het karakteristieke dichte berkenbos waar Thorsmörk beroemd om is. Het is de plek waar je de voltooiing van de wereldberoemde Laugavegur Trail kunt vieren! Wandelaafstand: 15 km (6-7 uur), afdaling: 300 m). We vertrekken met de bus terug naar Reykjavik en maken op de terugweg nog een korte stop bij de Seljalandsfoss waterval, waar je via een paadje achter de waterval langs kunt lopen. We komen rond 21.30 uur terug in Reykjavik.