

IJsland Winters IJsland Off The Beaten Track in cottages



Bij deze avontuurlijke winterreis in Noord-IJsland verblijf je in vakantiewoningen met een hot tub, waar je 's avonds regelmatig kunt genieten van het noorderlicht. Incl. 4x4 huurauto.

REISOMSCHRIJVING

Tijdens deze avontuurlijke winterreis vlieg je rechtstreeks met een Transavia chartervlucht van Amsterdam naar Akureyri in Noord-IJsland. Je geniet hier van prachtige arctische landschappen, met besneeuwde bergtoppen en vulkanen. De condities voor het zien van het noorderlicht (Aurora Borealis) zijn in Noord-IJsland optimaal, omdat je hier vlakbij de Poolcirkel zit.

Op heldere avonden heb je goede kans om het groene en witte poollicht te zien, met prachtige stralenbundels, die door de lucht dansen. Bij alle huisjes kun je gebruik maken van een hot tub, waar je met een beetje geluk, 's avonds kunt genieten van het noorderlicht. Er is een 4x4 huurauto inbegrepen waarmee je excursies kunt maken. Bij het Myvatn meer kun je de kokende modderpoelen van Namaskard bezoeken en het lava-labyrint Dimmuborgir. Ook de enorme Godafoss en Dettifoss watervallen zijn zeer indrukwekkend. Optioneel is het mogelijk nog extra excursies bij te boeken zoals whale watching, een sneeuwscootertocht of een huskysleetoch. Ook een ontspannend bad in het Myvatn Nature Bath of de Forest Lagoon in Akureyri behoren tot de mogelijkheden.

Je verblijft de eerste 2 nachten in de Hestasport Cottages in Varmahlid en daarna 3 nachten vlakbij Husavik en het Myvatn meer in de Svartaborg Luxury Villas. De reis wordt afgesloten met een verblijf van 2 nachten in de schitterend aan een fjord gelegen Ytri Vik Cottages in Hauganes, iets ten noorden van Akureyri.

Vertrekdata:

Vertrek op zaterdag 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 of 1/3 en dinsdag 28/1 en 4/2

Vervoer

Je kunt op bovenstaande data vertrekken vanaf Amsterdam naar Akureyri met een rechtstreekse chartervlucht van Transavia. Inbegrepen is een 4x4 auto. Wij werken in IJsland samen met Avis.

Excursies

Enkele van de meest populaire excursies/activiteiten voor deze reis zijn:

• Myvatn Nature Baths

• Sneeuwscootertocht

• Huskytocht

Uiteraard kunnen wij geen garantie geven dat je het noorderlicht daadwerkelijk zult waarnemen, aangezien dit natuurverschijnsel afhankelijk is van de weersomstandigheden, bewolking etc.

DETAILS

Klik op onderstaande links voor details over het boekingsproces voor deze reis, vluchtinformatie Transavia en algemene land- en streekinformatie.

[Vluchtinformatie Transavia naar Akureyri](#)

[Land- en streek informatie Noord-IJsland](#)

[Boekingsinformatie IJsland reizen](#)

REISPROGRAMMA

Dag 1: Amsterdam - Akureyri - Varmahlid (ca. 98 km)

.. Vlucht met Transavia rechtstreeks van Amsterdam naar Akureyri. Na aankomst haal je op de luchthaven je 4x4 huurauto op. De eerste twee nachten verblijf je in Varmahlid in de Hestasport Cottages, waar je 's avonds een lekker bad kunt nemen in de grote hot tub en met een beetje geluk kunt genieten van het noorderlicht.

Dag 2: Verblijf in Varmahlid

.. Je kunt vandaag met je 4x4 auto op pad gaan en bijvoorbeeld de historische Glaumbaer turfhuizen bekijken, een paardrijtocht maken of een ritje maken naar de Kogljufur canyon, met schitterende watervallen. Overnachting in Varmahlid.

Dag 3: Varmahlid - Husavik (ca. 142 km)

.. Je rijdt naar de ten zuiden van Husavik gelegen Svartaborg Luxury Villas, die rustig zijn gelegen in een mooie vallei. Onderweg passeer je de spectaculaire Godafoss (godenwaterval), een van IJslands mooiste watervallen. Over een breedte van 30 meter stort het water hier met veel geraas 12 meter naar

beneden. Je kunt de waterval vanaf twee verschillende uitzichtspunten bekijken. Het verhaal wil dat men bij de afschaffing van het oude Vikinggeloof hierin hun afgodsbeelden gooide, en vanaf die tijd waren de Vikingen bekeert tot het Christendom.

Dag 4 en 5: Verblijf in Husavik - Myvatn

.. Deze dagen kun je naar eigen inzicht invullen met bijv. een bezoek aan het geothermisch zeer actieve Myvatn natuurgebied, met de Hverfjall vulkaankrater, die je kunt beklimmen, of de Skutustadaggar pseudokraters. Andere bezienswaardigheden rondom het Myvatn meer zijn de Dimmuborgir lavaformaties, het Hálfídi park, en het Namaskard solfatarenveld, met kokende slijkpoelen en stomende heetwaterbronnen. Optioneel kun je excursies bijboeken, zoals een husky hondensletocht of een sneeuwscootertocht over het bevroren meer. Ook kun je een ontspannend bad nemen in het Myvatn Nature Bath. Ook kun je, als de wegcondities dit toelaten, een dagtocht maken naar de spectaculaire Dettifoss, de grootste waterval van Europa gelegen in het Vatnajökull National Park. De imposante Dettifoss ligt in een prachtige canyon, die is uitgesleten door de woeste Jökulsá glacijsrivier. Dit is qua waterverplaatsing de meest krachtige waterval van Europa, met een breedte van 100 meter en een val van 44 meter. Vanaf de parkeerplaats kun je naar de machtige waterval lopen en ook de brede Selfoss waterval bekijken, die er vlakbij ligt. In de winter kan het zijn dat de waterval gedeeltelijk is bevroren. Je kunt er ook voor kiezen de Dettifoss te bezoeken met een superjeep-excursie vanuit Myvatn. Ook worden er vanuit Myvatn excursies georganiseerd naar de spectaculaire Lofthellir Ice Cave. In het pittoreske havenstadje Husavik vind je de GeoSea Geothermal Sea Baths, een infinity pool met prachtig uitzicht over de Skjalfandi baai en de bergen. 's Avonds kun je je geluk beproeven om het noorderlicht te spotten vanuit je eigen hot tub of een noorderlicht excursie boeken.

Dag 6: Husavik - Hauganes (ca. 75 km)

.. Via Akureyri rij je naar de prachtig aan een fjord gelegen Ytri Vik Cottages in Hauganes. In Akureyri kun je naar de Forest Lagoon Geothermal Baths gaan, waar je een heerlijk ontspannend bad kunt nemen in een infinity pool, met prachtig uitzicht over de Eyafjord en de besneeuwde bergen. Interessant in Akureyri is verder het Art Museum met wisselende exhibities. Het Nonnahus is een van de oudste gebouwen van Akureyri (1850). Dit is het geboortehuis van de schrijver Jon Sveinsson, de auteur van de bekende Nonni jeugdboeken. Een leuke activiteit is een sneeuwschoenwandeling. Vanuit Akureyri vertrekken ook whale watching trips, met goede kansen op het zien van de enorme bultrug walvissen. De gids aan boord vertelt je alles over het leven van de walvissen en de verschillende soorten die in de Eyafjord voorkomen. Vlakbij Akureyri kun je ook een husky hondensletocht maken of de kennel bezoeken. Ook leuk is een bezoekje aan de op 10 minuten rijden van Akureyri gelegen Christmas Garden, die het gehele jaar geopend is. Aan de buitenkant lijkt het een koekjeshuis, maar binnen ontdek je kerstdecoraties van over de hele wereld, samen met traditionele IJslandse kerstartikelen en handwerk van lokale ambachtslieden. Je huisje beschikt over een eigen hot tub en Hauganes is een prima lokatie voor het zien van het noorderlicht, wanneer dit zich voordoet.

Dag 7: Verblijf in Hauganes

.. Vanuit Dalvík kun je een walvisexcursie maken. Een andere bijzondere ervaring is een bad in een hot tub vol bier bij The Beer Spa in Arskogssandi. Langs de mooie fjordenkust kun je een tocht maken naar Siglufjörður, het meest noordelijke stadje van IJsland. Van 1900 tot 1970 was Siglufjörður de haringhoofdstad van het Noord Atlantisch gebied toen dagelijks honderden vissersboten het kleine fjord invoeren om de vangst aan land te brengen. In de hoogtijdagen waren er wel 10.000 mensen in de haringverwerkingsindustrie werkzaam, veel meer mensen dan er in het plaatsje zelf woonden. Sinds 2010 is Siglufjörður bereikbaar via een 11 km. lange tunnel naar Ólafsfjörður. Aan de kade is het Herring Era Museum gevestigd, waar met beeld en geluidsmateriaal de herinneringen aan de haringvangst worden getoond. Bij de haven vind je een aantal fotogenieke, vrolijk gekleurde huizen, waarin twee restaurants zijn gevestigd. In Siglufjörður vonden ook de opnamen plaats voor de Netflix serie Trapped. Een andere optie is een dag gaan skieën of snowboarden in Dalvík (5 km.piste/2 liften) of in het wat grotere Hlidarfjall skigebied, vlakbij Akureyri. Overnachting in Hauganes.

Dag 8: Hauganes - Akureyri (32 km) - Amsterdam

.. 's Ochtends naar Akureyri Airport voor de terugvlucht naar Amsterdam.