

IJsland Winters Noord-IJsland, 8 dagen Akureyri, incl. excursies



Incl. excursies naar de Godafoss waterval & Myvatn, een noorderlicht tour en een whale watching trip.

REISOMSCHRIJVING

Je vliegt rechtstreeks met een Transavia chartervlucht vanaf Amsterdam naar Akureyri in Noord-IJsland. Akureyri is de grootste stad van Noord-IJsland en heeft een gezellig centrum met leuke winkeltjes, cafes en restaurants. Inbegrepen zijn drie excursies: een dagtrip naar het vulkanisch actieve gebied rondom Myvatn, een noorderlicht tour en een whale watching trip. Vanwege de noordelijke ligging, vlakbij de Poolcirkel, heb je hier 's winters zeer goede kansen op het zien van het noorderlicht.

Optioneel kun je nog meer excursies boeken zoals een sneeuwscootertocht, de Forest Lagoon, een Game Of Thrones tour, paardrijden of The Beer Spa.

Je verblijft in Akureyri in de centraal gelegen Hrimland Luxury Apartments.

Deze reis kan ook worden geboekt voor 4 dagen of 5 dagen.

Vertrekdata:

Op zaterdag 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2 of 1/3.

Op dinsdag 28/1 en 4/2.

DETAILS

Klik op onderstaande links voor details over het boekingsproces voor deze reis, vluchtinformatie Transavia en algemene land- en streekinformatie.

[Vluchtinformatie Transavia naar Akureyri](#)

[Land- en streek informatie Noord-IJsland](#)

[Boekingsinformatie IJsland reizen](#)

REISPROGRAMMA

Dag 1: Amsterdam - Akureyri

.. Rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Akureyri in Noord-IJsland. Je verblijft hier in de uitstekende, centraal gelegen Hrimland Luxury Apartments. De grootste stad van het noorden (met overigens slechts 18.000 inwoners) is gelegen aan de fraaie Eyjafjördur, omringd door besneeuwde bergen. Het stadje heeft een aantal leuke winkelstraten met bars, restaurants en een mooie botanische tuin.

Dag 2: Dagexcursie naar Myvatn en de Godafoss

.. Vandaag maak je een prachtige busexcursie naar het vulkanische natuurgebied rond het stille Myvatn meer. Onderweg wordt een stop gemaakt bij de Godafoss, een van IJslands mooiste watervallen. Over een breedte van 30 meter stort het water hier met veel geraas 12 meter naar beneden. Bij Hverir, ook wel bekend onder de naam Namaskard, liggen verschillende kokende modderpoelen (solfataren), aan de voet van de pastelkleurige Namafjall berg. Door de sterk zwavelhoudende gassen die er vrij komen hangt er een geur die aan rotte eieren doet denken. Daarnaast vind je er fumarolen, waar continue stoom uit de aarde wordt gespoten. Interessant in Myvatn zijn ook de krater van de Hverfell kegelvulkaan, de Krafla vulkaankrater met recente zwarte lavavelden, die aan een maanlandschap doen denken. Bij Skutustadir vind je zogenaamde pseudokraters. Je kunt mooie wandelingen maken bij de donkere lavaformaties van Dimmuborgir en in het natuurparkje Höfði, ook wel bekend als het elfenbos, met mooie uitzichten op het meer en de lavarotsen in het water. De reis wordt afgesloten met een bezoek aan de Forest Lagoon Geothermal Baths in Akureyri.

Dag 3: Whale Watching trip

.. 's Ochtends kun je Akureyri verkennen. In het centrum staat een interessante kerk, ontworpen door Gudjon Samuelsson, die ook de Hallgrímskirkja in Reykjavik ontwierp. Interessant is verder het Art Museum in de Kaupvangstraeti met wisselende exhibits. Het Nonnahus is een van de oudste gebouwen van Akureyri (1850). Dit is het geboortehuis van de schrijver Jon Sveinsson, de auteur van de bekende Nonni jeugdboeken.

Vandaag maak je om 13.00 uur een whale watching trip met goede kansen op het zien van de enorme bultrug walvissen. De gids aan boord vertelt je alles over het leven van de walvissen en de verschillende soorten die in de Eyjafjord voorkomen.

Dag 4 t/m 7: Optionele excursies

.. Optioneel kun je nog extra excursies bijboeken, zoals een dagtocht naar Myvatn inclusief een sneeuwscootertocht of een Game Of Thrones tour. Andere mogelijkheden zijn paardrijden of een huskytocht. Een bijzondere ervaring is een bad in een hot tub vol bier bij The Beer Spa in Arskogssandi. Ook leuk is een bezoekje aan de op 10 minuten rijden van Akureyri gelegen Christmas Garden, die het gehele jaar geopend is. Aan de buitenkant lijkt het een koekjeshuis, maar binnen ontdek je kerstdecoraties van over de hele wereld, samen met traditionele IJslandse kerstartikelen en handwerk van lokale ambachtslieden. Skiliefhebbers kunnen een dag gaan skieën of snowboarden bij het ten noorden van Akureyri gelegen Hlidarfjall skigebied. Op dag vier is er 's avonds een noorderlicht excursie inbegrepen. Als de weersomstandigheden/bewolking niet gunstig zijn kan deze tour ook verplaatst worden naar een andere dag.

Dag 8: Akureyri - Amsterdam

.. Naar Akureyri Airport voor de terugvlucht naar Amsterdam.
