

Finland King Crab & Iglo's Noorderlicht- en Winteravontuur



Vertrek elke zondag van 24 december 2022 tot 04 maart 2023

Over de poolcirkel naar de oevers van de Barentsz Zee in Noorwegen en de toendrabossen van Fins Lapland. Steekwoorden noorderlicht, King Crab, sneeuwhotel, blokhut met eigen haard en sauna en glasiglo.

REISOMSCHRIJVING

Deze 8-daagse fly & drive combinatiereis geeft u een compleet beeld van het uiterste noorden van Lapland. Reis mee over de poolcirkel door Fins Lapland, naar de oevers van de Barentsz Zee in Noorwegen. Verblijf op luttele kilometers van de Noors-Russische grens in de regio waar King Crab lokaal wordt gevangen. Vervolgens naar de bosrijke Arctische toendra's van Fins Lapland. U slaapt in een aurora chalet, sneeuwhotel, traditioneel Finse blokhut met haard en sauna en tot slot in een glasiglo en dat terwijl het Noorderlicht aan de sterrenhemel de poolnacht verlicht.

Niet alleen de locaties en accommodaties zijn exotisch, ook de inbegrepen activiteiten zijn uniek. Zo haalt u de vermaarde King Crab zelf uit het water voordat deze voor u wordt klaargemaakt en geserveerd. De lokale Sami cultuur en de natuur waarmee deze onlosmakelijk is verbonden, krijgt u in Siida uitgelegd. U ment uw eigen hondengespan tijdens een huskysafari en ontdekt dat een nachtelijke tocht op sneeuwscooters door de bossen op zoek naar het noorderlicht een hele aparte ervaring is.

Reisschema

Vlucht Schiphol - Ivalo met Transavia

Autohuur afhalen/inleveren Ivalo Airport

Ivalo Airport - Kirkenes Snowhotel (246km)

1 nacht Snowhotel Kirkenes, Gamme Cabins, Kirkenes Noorwegen

1 nacht Snowhotel Kirkenes, sneeuwkamer, Kirkenes Noorwegen

Kirkenes Snowhotel - Kakslauttanen Resort (277km)

4 nachten Kakslauttanen Resort, blokhuut East village, Saariselkä Finland

1 nacht Kakslauttanen Resort, glasiglo, Saariselkä Finland

Kakslauttanen Resort - Ivalo Airport (37km)

Vlucht Ivalo - Schiphol met Transavia

Inbegrepen activiteiten

King Crab safari incl. King Crab lunch. (ca. 3-4 uur)

Bezoek Siida Sami bezoekerscentrum in Inari.

Huskysafari (ca. 2-2,5 uur)

Noorderlicht sneeuwscootersafari (ca. 3 uur)

Minimale groepsgrootte is twee personen. De activiteiten zijn niet privé. De minimum leeftijd is 7 jaar.

Wat is Noorderlicht?

Het noorderlicht is een welbekend fenomeen aan de hemel in het noordelijke poolgebied. De internationale naam is Aurora Borealis en betekent 'het noordelijke morgenrood'. Het noorderlicht kan er zelfs overdag zijn, maar om het echt te kunnen zien moet het buiten donker en de hemel helder zijn. Vroeger waren er verschillende meningen over wat noorderlicht kon zijn. Waren het overleden maagden of de zielen van kinderen? Was het een waarschuwing dat er mindere tijden aan zaten te komen, of een weerspiegeling van de zee? Tegenwoordig weten we natuurlijk heel goed hoe het werkt. Noorderlicht, of soms ook poollicht genoemd, ontstaat doordat grote hoeveelheden geladen deeltjes door de zon het heelal worden in geslingerd. Deze stroming wordt zonnwind genoemd. De geladen deeltjes die richting de aarde gaan worden beïnvloed door het aardmagnetisch veld. Dit magnetisch veld leidt de geladen deeltjes naar een ovaalvormige kring rond de magnetische pool. Hier botsen de geladen deeltjes met aardse moleculen. Noorderlicht komt het meeste voor op hoogtes tussen 80 en 500 kilometer.

Tijdens deze reis heeft u een bovengemiddelde kans op het zien van dit natuurfenomeen.

King Crab, mondiale delicatessen

De King Crab is een fascinerend en indrukwekkend wezen, dezelfde soort als de King Crab uit Alaska, die u misschien wel eens hebt zien vangen door onverschrokken vissers op tv (Discovery serie Deadliest Catch). De King Crab migreerde in de jaren zestig vanuit Rusland naar het westen en maakt nu deel uit van de onderwaterfauna in het oosten van Finnmark. Het is een extreem robuuste, woeste en snel voortplantende soort, dus Noorse vissers hebben hun handen vol aan het vissen gehad, zodat ze het inheemse zeeleven niet zouden bedreigen! De krab van deze soort staat wereldwijd op de menukaart van Michelinsterren restaurants en worden als ware delicatessen beschouwd. Tijdens deze reis is het uw beurt om een 'deadliest catch' te doen, de ervaren vissers en gidsen garanderen deze keer echter uw veiligheid, terwijl u de krab van dichtbij kunt bestuderen.

DETAILS

In onderstaande links zijn meer details te lezen over het boekingsproces voor deze reis naar Saariselka in Lapland. Zo vindt u hier de vluchtinformatie over de Transavia vluchten, transfers van/naar de luchthaven, Europcar Autohuur, maar ook meer algemene landeninformatie over de bestemming.

Vluchtinformatie Transavia.

Transferinformatie van/naar Ivalo Airport.

Autohuur informatie Fins Lapland.

Informatie Skigebied Saariselka, Lapland.

Landen informatie Noord-Finland/Lapland.

Boekingsinformatie BBI Travel Finland winter(sport)reizen.

REISPROGRAMMA

Dag 1 via Fins Lapland naar de Barentsz Zee

.. Vlucht naar Ivalo met Transavia, waar uw huurauto al klaar staat.

U rijdt door het imposante Arctische landschap door het uiterste noorden van Finland de grens over naar Kirkenes in Noorwegen. Let op voor rendieren op de weg... U checkt in bij het Snowhotel Kirkenes voor uw eerste nacht in één van de Gamme Cabins. Deze speciale hutten hebben een panoramisch uitzicht over de omgeving en de hemel die in de poolnacht vaak met de befaamde Aurora Borealis (Noorderlicht) gekleurd wordt.

Diner in het Låven Restaurant.

Dag 2 King Crab sneeuwscootersafari en nacht Snowhotel

.. Na het ontbijt verlaat u de Gamme Cabin, slaat u de bagage even op en maakt u zich klaar voor een fantastisch winter en culinair avontuur van de King Crab safari. Tijdens deze 3-4 uur durende tocht haalt u zelf de grote King Crabs naar boven om deze later geserveerd te krijgen... Na thuiskomst maakt u zich op voor een speciale nacht. U verblijft komende nacht namelijk in één van de sneeuwkamers van het snowhotel. Een nacht in een sneeuwiglo is een onvergetelijke ervaring en zelden zult u zo rustig slapen als in een frisse sneeuwiglo, die vrijwel alle buitengeluid elimineert. Zelfs als het kwik -40 aangeeft buiten, blijft het binnen in uw iglo -3/-6 graden. Voor alles dat nodig is tijdens deze frisse nacht word gezorgd, zoals een donzen slaapzak. Bij aankomst slaat u de bagage eerst op en neem alleen de nodige spullen mee. Diner in het Låven Restaurant.

Dag 3 Kirkenes - Kakslauttanen (via Inari)

.. Zodra u wakker bent kunt u terecht in het 'warme' gebouw, waar douches en sauna voor u klaar staan. Dan ontbijt in restaurant Kello. Na het ontbijt checkt u uit en neemt u afscheid in Kirkenes. U rijdt terug Finland in naar Inari, waar u een stop heeft om een bezoek te brengen aan het Siida Museum en bezoekerscentrum. Bij aankomst parkeert u de auto en checkt u in om vervolgens met de bagage op de kickslee uw blokhut op te zoeken. U heeft de komende 4 overnachtingen in een blokhut in een bosrijke omgeving, waar u heerlijk kunt ontspannen in uw eigen sauna of bij de open haard. Diner in het traditionele restaurant Kello.

Dag 4 Huskysafari

.. Na het ontbijt heeft u wellicht nog tijd om East Village te verkennen of om met een paar sneeuwschoenen een wandeling te maken. Dan begint u aan uw volgende avontuur, door met uw eigen hondengespan en slee een huskysafari te maken. Diner in het traditionele restaurant Kello.

Dag 5 Noorderlicht sneeuwscootersafari

.. Na het ontbijt heeft u overdag geen programma, 's avonds na het diner des te meer. U maakt vandaag een noorderlicht sneeuwscootersafari. U zult merken dat het bij donker rijden met de sneeuwscooter heel anders is dan overdags. Tijdens uw rit door het besneeuwde bos, lijken de bomen fraai gevormde aluminium pilaren en tijdens uw stop op een uitzichtpunt voor het Noorderlicht, komen (hopelijk) de kleurrijke lichten aan de poolhemel.

Dag 6 dag ter vrije besteding

.. Bent u een skiër, dan kun u er voor kiezen om na het ontbijt een langlauftocht te maken. Maar ook kunt u een dagje op de skipistes van Saariselkä doorbrengen. Skihuur en liftpas is zo geregeld en met uw huurauto bent u er in 10 minuten.

U kunt vandaag ook een dagje 'spa' plannen. Kakslauttanen beschikt over traditionele rooksauna's en voor de afkoeling een bijbehorend dompelbad in het

naast gelegen meer... Diner in het traditionele restaurant Kello.

Dag 7 slapen onder het Noorderlicht in glasiglo

.. Na het ontbijt check-out uit uw blokhuut. Pak de spullen die u voor de laatste nacht in de glasiglo nodig heeft in een aparte tas/koffer. In de namiddag kunt u de voor u gereserveerde glasiglo betrekken. 's Avonds diner in het traditionele restaurant Kello.

Dag 8 Ivalo - Amsterdam

.. Na het ontbijt checkt u uit en rijdt u naar de luchthaven van Ivalo, waar u de huurauto inlevert en incheckt voor de terugvlucht naar Amsterdam.
