

Zweden Schaatsen in winterwonderland Zweden



Schaatsen op natuurijs in een prachtige omgeving!

REISOMSCHRIJVING

Nederlanders worden geboren met schaatsen onder hun voeten, zeggen ze. Stel je voor dat je over ongerepte, bevroren meren glijdt. Omringd door de prachtige Zweedse natuur en pittoreske blokhutten creëer je herinneringen voor het leven!

's Ochtends na het ontbijt wordt je opgehaald door de gids en transferbus en rijden jullie in ongeveer anderhalf uur naar Orsa. De tocht start aan het meer Orsasjön, waar een 15km lange ijsbaan is schoongeveegd tussen Orsa Camping en Kråkberg in Mora! Het pad doorkruist het hele meer en biedt uitgestrekte en schilderachtige uitzichten. Vergeet dus vooral je camera niet.

Tijdens deze prachtige dag kan een kampvuur natuurlijk niet ontbreken. De gids zal dit en een inbegrepen lunch voorbereiden.

Duur: Hele dag

Vertrek: 09:00 (di,wo)

DETAILS

Min. aantal deelnemers

2

Min. leeftijd

Zolang je kan schaatsen, mag iedereen mee!

Inbegrepen materiaal

Transfer van en naar verblijf.

Gids voor de gehele dag.

Schaatsen, stokken en ijsklauwen.

Zweedse fika, warm drinken, bolletjes en chocolade.

Lunch bij een kampvuur.

Zelf meenemen

Thermo-kleding, skikleding/buitenkleding, handschoenen en muts.

Fotocamera (bij voorkeur onder overal te dragen i.v.m. eventuele lage temperaturen).