

Zweden Sneeuwschoentocht 'Op zoek naar het noorderlicht', Lindvallen - 4 uur



Een sfeervolle tocht door de winterse landschappen van SÅlen met misschien wel het magische noorderlicht als kers op de taart!

REISOMSCHRIJVING

Een geweldig winters avontuur door de serene en besneeuwde landschappen van SÅlen. Zodra de avond valt trek je je sneeuwschoenen aan en begin je aan een magische wandeling onder begeleiding van een lokale gids. De gids zorgt er voor dat je wordt afgezonderd van lichtvervuiling, waardoor de kans om het noorderlicht vast te leggen het grootst is en er een gezellige en mysterieuze sfeer ontstaat in het winterwonderland. Langs mooie paden omringd door de met sneeuw bedekte bomen moet je natuurlijk niet vergeten om af en toe omhoog te kijken; wie weet glooit het noorderlicht al aan de hemel!

Onderweg wordt er tijd gemaakt om te kunnen genieten van warme versnaperingen en verhalen van de omgeving te kunnen vertellen. Deze tocht is een prachtige ervaring als je de adembenemende natuur van de Scandinavische winter wilt meemaken tijdens de avond.

Je wordt door de gids opgehaald bij een van de pick-up plaatsen en rijdt vervolgens met de gids mee tijdens een korte transfer naar het startpunt van de tocht. Verblijf je niet op een van de pick-up plaatsen? Dan kan je gebruik maken van de skibus om op een pick-up plaats te komen.

Duur: 4 uur

Starttijd excursie: 16:00u (ma,di,zo)

DETAILS

Min. aant deelnemers:

1

Minimum leeftijd:

12 jaar

Gemakkelijke sneeuwschoentocht, algemene conditie maar geen ervaring vereist.

Inbegrepen materiaal:

De tour is inclusief professionele sneeuwschoengids, een warm drankje, een Zweedse wrap, sneeuwschoenen, trekkingstokken.

Zelf mee te brengen:

Gasten dienen zich in volledige winteruitrusting te kleden, inclusief winterlaarzen of -schoenen.